



“MỘT GIỜ VỚI THÀY”

(Mt 26:20)

Daminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
biên soạn và dịch thuật
(có thể sử dụng để châu chung hay riêng)

Chầu Thánh Thể - 3
Đền Tạ Thánh Tâm - 23
Các Kinh Nguyện Chầu - 37
Các Bài Suy Niệm:
Về Thánh Thể - 47
Về Lòng Thương Xót Chúa - 61

**“Thánh Thể là nguồn mạch
và là tột đỉnh của đời sống Kitô giáo”**

(Công Đồng Vatican II - Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân, 11)

**“Bất cứ nơi nào có thể, nhất là ở những vùng đông đảo
dân số, thật là thích đáng trong việc giành riêng những
nhà thờ hay nguyện đường đặc biệt nào đó
để thực hiện việc tôn thờ Thánh Thể”**

(Tông Huấn *Sacramentum Caritatis* / Bí Tích Yêu Thương, 67)

**“Nơi việc châu Chúa, khi nhìn vào Tấm Bánh được
thánh hiến ... chúng ta cũng gặp được cả cuộc khổ nạn,
thập giá của Chúa Giêsu cùng với cuộc phục sinh của
Người. Nơi ánh mắt tôn thờ này, Người lôi kéo chúng ta
đến với Người, trong màu nhiệm của Người, nhờ đó,
Người biến đổi chúng ta như Người đã biến đổi Bánh
Thánh”**

(ĐTC Biển Đức XVI – Bài Giảng Thứ Năm Tuần Thánh 2006)

**“Chúa Giêsu mong muốn chúng ta, Người chờ đợi
chúng ta. Thế nhưng phần chúng ta thì sao? Chúng ta có
thực sự mong muốn Người chăng? Chúng ta có náo nức
gặp gỡ Người chăng? Chúng ta có muốn gặp Người, trở
nên một với Người, lãnh nhận các tặng ân Người ban
cho chúng ta trong Thánh Thể chăng? Hay chúng ta tỏ ra
dửng dưng lạnh lùng, phân tâm và bận bịu về những
thứ khác?”**

(ĐTC Biển Đức XVI – Bài Giảng Thứ Năm Tuần Thánh 2011)

CHẦU THÁNH THỂ

*“Tôi là bánh sự sống.
Ai đến với Tôi sẽ không bao giờ đói,
ai tin Tôi sẽ không bao giờ khát...
Chính Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời.
Bánh Tôi sẽ ban chính là thịt Tôi cho thế gian sự sống...
Người nào ăn thịt Tôi và uống máu Tôi
thì ở trong Tôi và Tôi ở trong người ấy”
(John 6:35,51-56)*

Cử Hành

1. Hát tôn thờ Thánh Thể
2. Âm thầm chiêm ngắm Chúa
3. Tâm Sự của Chúa Giêsu Thánh Thể
4. Âm thầm cảm nghiệm tâm sự của Chúa
5. Hát nguyện cầu cùng Chúa
6. Cùng Mẹ chiêm ngưỡng dung nhan Chúa
(*Kinh Mân Côi Thánh Thể*)
7. Hát Tantum Ergo
8. Phép lành Thánh Thể
(*các mục 7 và 8 khi nào có Phép Lành Thánh Thể*)

Phút Linh Thiêng

THÀNH TÂM

ĐK. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa. Quý
dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ
đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền
uy. Người ơi! nào mau tới thờ lạy Chúa. Đồng
thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn
lan cho trần gian Minh Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.

1. Đây đây Ta ban cho Thân Xác Ta làm của ăn. Máu
2. Người ơi không như xưa tiên tổ người thời Mai sen đã
Ta, Ta ban cho làm của uống. Đây ai, ai ăn Ta, uống Máu
ăn, ăn Man na và đã chết. Ngày nay ai tin Ta, ăn bánh
Ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.
đây Ta ban cho thì sẽ sống, sẽ sống mãi trong tình Ta.

Tâm Sự của Chúa Giêsu Thánh Thể



“Trái Tim Cha tràn ngập tình thương vĩ đại cho các linh hồn, nhất là cho các tội nhân đáng thương. Nếu họ có thể hiểu được Cha là Người Cha tuyệt nhất đối với họ, cũng như hiểu được rằng, chính vì họ mà Máu cùng Nước đã chảy ra từ Trái Tim Cha, như từ một nguồn mạch ngập tràn tình thương. Vì họ mà Cha ngự trong nhà tạm như Đức Vua Tình Thương. Cha mong ước đổ các ơn của Cha xuống cho các linh hồn, song họ không muốn chấp nhận các ơn của Cha. Ít là con hãy năng đến với Cha bao nhiêu có thể, để nhận lấy những ơn mà họ không muốn lãnh nhận. Làm như thế con sẽ an ủi Trái Tim Cha. Ôi, các linh hồn dửng dưng là chừng nào, đối với biết bao từ ái, biết bao chứng cứ của tình yêu! Trái Tim Cha chỉ uống chén vô tình bội bạc của các linh hồn sống trong thế gian. Họ có giờ cho đủ mọi thứ, song không có giờ đến với Cha để lãnh nhận các ơn”. (Nhật Ký Chị Thánh Faustina - số 367)

Nguyện Cầu

THÀNH TÂM



1. Trời đã tối, đêm về, gió lay
2. Ngài có biết hay chẳng, đã bao
3. Mặc giông tố quay cuồng, biết bao



nhẹ trắng với sao. Minh con đây, nguyện cầu kính Chúa trên
lần trong bóng đêm, minh con đây, thầm nguyện xin Chúa thương
lần gieo đắng cay, lòng con đây, một niềm tin, thiết tha



cao. Kia tinh tú muôn tròng sao lấp
con. Nhiều canh tối, khi nhìn đêm sao
xin. Ngài nghe thấy hay chẳng, con sám



lánh đẹp muôn màu, thầm nủ con tinh Ngài thương sáng hơn sao.
sáng, con đau buồn, vì đã quên ngày hôm nao Chúa thương con.
hối tội con rồi, lòng nát tan, cầu Ngài thương, thứ tha cho.



ĐK. Khấn xin Ngài thương con nhiều. Khấn xin



Ngài thứ tha lỗi lầm. Kính dâng Ngài phút giây này. Kính dâng



Ngài tương lai đời con.

Kinh Mân Côi Thánh Thể

Vào lần hiện ra cuối cùng, 13/10/1917, Mẹ Maria đã tỏ ra buồn sầu kêu gọi con cái Mẹ rằng: *“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”*.

“Chúa là Thiên Chúa của chúng ta” đây chính là Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đã được Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima năm 1916 ba lần để dạy cho 3 em biết *“đền tạ những lỗi lầm, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu”*.

Lần 1 vào mùa xuân để dạy cho các em cầu nguyện đền tạ Người như sau:

- *“Lạy Chúa Trời Con, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa”*.

Lần thứ 2 vào mùa hè để dạy cho các em lợi dụng hết mọi sự để hy sinh đền tạ Người.

Lần thứ 3 để cho các em rước lễ để đền tạ Người kèm theo kinh nguyện sau đây:

- *“Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sắp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lãng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải”.*

Năm Mâu Nhiệm Mân Côi để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bị *“những vô ơn bội nghĩa hàng giây hàng phút đâm tan nát”*, những gì phạm đến *“Chúa là Thiên Chúa của chúng ta”*, và cùng với Trái Tim Mẹ đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể bằng việc *“lần hạt mân côi là cùng Mẹ chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô”* (xem Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria của ĐTC Gioan Phaolô II, 3)

Phần Lời Chúa được dựa theo những lời Chúa Giêsu nói về Bánh Hằng Sống trong Phúc Âm Thánh Gioan, đoạn 6, từ câu 25 đến 71 (*bản dịch của Cha Nguyễn Thế Thuấn, CSsR*). Phần cầu nguyện được lập lại từ hai lời kinh Thiên Thần Hòa Bình dạy cho 3 Thiếu Nhi Fatima trên đây.

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 1

**“Bánh của Thiên Chúa bởi trời xuống
ban sự sống cho thế gian”**

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

²⁵ Gặp Ngài bên kia biển, họ nói với Ngài: "Rabbi, Ngài đã đến đây bao giờ?" ²⁶ Đức Yêsu đáp lại:

"Quả thật, quả thật, ta bảo các ngươi: các ngươi tìm Ta không phải vì các ngươi đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh no. ²⁷ Hãy lao công đừng vì lương thực hư nát, nhưng vì lương thực sẽ lưu lại mãi đến sự sống đời đời, mà Con Người sẽ ban cho các ngươi, vì chính Ngài là Đấng mà Cha và là Thiên Chúa đã niêm ấn".

²⁸ Họ mới nói cùng Ngài: "Chúng tôi phải lao công vào việc nào của Thiên Chúa?" ²⁹ Đức Yêsu đáp lại: "Việc của Thiên Chúa, tức là các ngươi tin vào Đấng Người đã sai đến". ³⁰ Họ nói với Ngài: "Vậy thì ông làm dấu gì để chúng tôi thấy mà tin ông? Ông làm gì nào?" ³¹ Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã viết: Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời".

³² Vậy Đức Yêsu nói với họ: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: không phải Môsê đã cho các ngươi bánh bởi trời; nhưng Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thật! ³³ Vì bánh của Thiên Chúa là sự gì bởi trời xuống và ban sự sống cho thế gian".

Suy Niệm:

Thiên Chúa là Cha trên trời đã dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài và tương tự như Ngài là để con người được hiệp thông thần linh với Ngài. Thế nhưng, để được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa vô hình là Thần Linh (x Col 1:15; Jn 4:24), con người là loài có tự do cần phải đáp ứng tác động thần linh đầy khôn ngoan và yêu thương của Ngài. Mà con người không thể nào đáp ứng tác động thần linh của Thiên Chúa nếu không biết Thiên Chúa là ai, cho đến khi Ngài tự tỏ mình ra cho họ. Và Thiên Chúa quả thực đã tỏ mình ra cho con người nơi Lời Nhập Thể và Vượt Qua của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Đấng vào thời điểm viên trọn của mình (x Gal 4:4) là Tột Đỉnh Mạc Khải Thần Linh của Thiên Chúa và là Tất Cả Mạc Khải Thần Linh của Thiên Chúa. Đó là lý do việc của Thiên Chúa thực hiện dọc suốt giòng lịch sử của con người là làm cho họ tin tưởng vào mạc khải của Ngài, tức vào Chúa Giêsu Kitô Thiên Sai Con Ngài. Và cũng chính vì lý do này Ngài đã tạo nên nơi con người một tấm lòng khao khát chân thiện mỹ, khao khát được sự sống và là một sự sống viên mãn (x Jn 10:10), một sự sống thần linh vô cùng bất tận. Phải, bởi lòng con người đã được dựng nên cho Thiên Chúa như thế mà họ luôn khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Đấng duy nhất có thể hoàn toàn, trọn vẹn và vĩnh viễn thỏa đáng họ, bằng một thứ “bánh bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian”, một thứ lương thực “không hư nát”, một thứ “lương thực sẽ lưu

lại mãi đến sự sống đời đời, mà Con Người sẽ ban cho” những “ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy” (Mt 7:7).

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)

Cầu Nguyện:

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sắp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lỗi lầm, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải" - "Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 2

"Tôi chính là Bánh Hằng Sống"

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

³⁴ Họ nói cùng Ngài: "Thưa Ngài, hãy luôn luôn cho chúng tôi bánh ấy!"

³⁵ Đức Yêsu nói với họ: "Bánh sự sống, chính là Ta! Ai đến với Ta sẽ không hề đói, và kẻ tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ! ³⁶ Nhưng Ta đã bảo các ngươi, các ngươi đã thấy Ta, mà các ngươi không tin. ³⁷ Phàm sự gì Cha ban cho Ta, thì sẽ đến với Ta, và kẻ đến với Ta, Ta sẽ không đuổi ra ngoài; ³⁸ Vì Ta đã từ trời xuống, không phải để làm theo ý Ta, mà là ý của Đấng đã sai Ta. ³⁹ Nay đây là ý của Đấng đã sai Ta, là: phàm sự gì Người đã ban cho Ta, thì Ta không được để hư đi điều gì, song ngày sau hết Ta sẽ cho nó sống lại. ⁴⁰ Vì ý của Cha Ta là: phàm ai trông thấy Con và tin vào Ngài thì có sự sống đời đời, và ngày sau hết Ta sẽ cho nó sống lại".

Suy Niệm:

Đúng thế, tự bẩm sinh con người vốn khao khát chân thiện mỹ, khao khát sự sống vô cùng bất tận: "xin hãy luôn ban cho chúng tôi thứ bánh ấy". Tuy nhiên, thực tế lại phủ phàng cho thấy, qua thành phần tiêu biểu là dân Do Thái bấy giờ, họ lại muốn thưởng thức thứ bánh theo như lòng họ mong muốn, hợp với khẩu vị tự nhiên của họ, liên quan tới cảm giác và lập luận trần gian của họ, hơn là thứ Bánh Bời Trời do Thiên Chúa ban cho họ là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã tuyên bố với họ rằng "Tôi chính là Bánh Hằng Sống", nhưng lại là Đấng đã cảnh giác họ rằng "quí vị đã thấy Tôi mà quí vị lại không tin". Người đã chứng minh cho họ thấy rằng Người chính là

“Bánh Bời Trời”, vì Người thật sự từ trời xuống, là Thiên Chúa Làm Người, là “Lời đã Hóa Thành Nhục Thể” (Jn 1:14), và đồng thời Người cũng là “Bánh Hằng Sống”, ở chỗ, Người đến không phải để làm theo ý riêng của Người, mà là ý của Đấng đã sai Người, Đấng muốn ban sự sống đời đời chỉ cho “những ai thấy Con và tin vào Con”, thành phần một khi đến với Người “sẽ không hề đói” và vì tin Người nên “chẳng bao giờ khát”.

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)

Cầu Nguyện:

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sắp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lãng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải" - "Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 3

"Bánh Tôi sẽ ban là thịt Tôi cho thế gian sự sống"

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

⁴¹ Người Do Thái kêu ca về Ngài, vì Ngài nói: Bánh bởi trời xuống, chính là Ta. ⁴² Họ nói: "Ông ấy lại không phải là Yêsu con của Yuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết! Làm sao bây giờ, ông ấy dám nói: Ta đã từ trời mà xuống?"

⁴³ Đức Yêsu đáp lại và nói với họ: "Các người đừng kêu ca với nhau! ⁴⁴ Không ai có thể đến với Ta, nếu Cha, Đấng đã sai Ta, không lôi kéo nó; và Ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết. ⁴⁵ Trong các tiên tri đã có viết: Hết thảy chúng ta sẽ là môn sinh của Thiên Chúa. Phàm ai nghe và học nơi Cha thì sẽ đến với Ta. ⁴⁶ Không phải là đã có ai thấy được Cha, trừ phi Đấng đã từ nơi Thiên Chúa mà đến, Đấng ấy đã thấy Cha. ⁴⁷ Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai tin thì có sự sống đời đời. ⁴⁸ Bánh sự sống chính là Ta! ⁴⁹ Cha ông các ngươi trong sa mạc đã ăn manna và đã chết. ⁵⁰ Bánh này mới là bánh bởi trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. ⁵¹ Bánh hằng sống bởi trời xuống, chính là Ta! Ai ăn bánh này, thì sẽ được sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, ấy là thịt mình Ta vì sự sống thế gian".

Suy Niệm:

Con người trần gian có lý để mà không tin Chúa Giêsu là Bánh Bội Trời, Bánh Hằng Sống, vì trước mắt họ, qua thành phần dân Do Thái bấy giờ, Người chỉ là một con người thuần túy như họ, có thể còn tầm thường hơn họ nữa, vì Người “là con của Giuse”, cha mẹ Người họ “đều biết”, chẳng xa lạ gì. Thế nhưng, chính vì Người là Bánh Bội Trời, Bánh Hằng Sống, chứ không phải thứ bánh tự nhiên “hư nát”, thậm chí là Manna từ trời xuống trong cuộc xuất hành về Đất Hứa xưa kia, thứ lương thực Người nhắc nhở cho họ nhớ lại rằng “cha ông quý vị đã ăn trong sa mạc và đã chết”, mà họ cần phải chấp nhận Người bằng đức tin mới được: “Ai tin thì có sự sống đời đời”. Dù sao, theo tự nhiên, vì là một thứ lương thực cung cấp dinh dưỡng cho sự sống, mà bánh bề ngoài này cũng cần phải có hình dạng, chất liệu, những gì được Chúa Giêsu bắt đầu hé mở cho thành phần thánh giả của Người biết rằng: “Bánh Tôi sẽ ban là thịt Tôi cho thế gian sự sống”. Quả vậy, Người “sẽ” ban “bánh” này vào lúc nào, nếu không phải vào lúc “Người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: ‘Đây là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy’” (Lk 22:19). Trong lời truyền phép thánh hiến bánh này chất chứa tất cả màu nhiệm Thánh Thể: một Lương Thực Thần Linh, một Biến Đổi Bản Thể, một Hiện Diện Thật Sự, một Hy Tế Cứu Độ, và một Thừa Tác Thánh Vụ.

Lên Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,

10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)

Cầu Nguyện:

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sắp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lỗi lầm, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải" - "Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

Mẫu Nhiệm Môn Cõi thứ 4

"Thịt Tôi là thật của ăn, và máu Tôi là thật của uống"

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

⁵² Người Do Thái xô xát nhau mà rằng: "Làm sao ông ấy có thể cho ta ăn thịt mình được?"

⁵³ Vậy Đức Yêsu nói với họ: "Quả thật quả thật, Ta bảo các ngươi: nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và

uống máu Ngài, các người không có sự sống nơi mình các người. ⁵⁴ Ai ăn thịt và uống máu Ta thì có sự sống đời đời. và Ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết. ⁵⁵ Vì thịt Ta là thật của ăn, và máu ta là thật của uống. ⁵⁶ Kẻ ăn thịt Ta và uống máu Ta thì lưu lại trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. ⁵⁷ Cũng như Cha, Đấng hằng sống, đã sai Ta, và Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta cũng vậy, nó sẽ sống nhờ Ta. ⁵⁸ Bánh này là bánh bởi trời xuống; không phải như cha ông các người đã ăn và đã chết; kẻ ăn bánh này sẽ sống đời đời".

⁵⁹ Các điều ấy, Ngài đã nói khi giảng dạy trong hội đường, tại Capharnaum.

Suy Niệm:

Nếu Chúa Giêsu là tột đỉnh mạc khải thần linh và là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa, mà tột đỉnh và tất cả mạc khải thần linh này được hiện thực nơi Mầu Nhiệm Vượt Qua, thì thân xác của Người thực sự là của ăn và máu của Người thực sự là của uống, một thân xác với huyết nhục đã chịu Khổ Nạn và Tử Giá nhưng Phục Sinh, nhờ đó huyết nhục của Người chẳng những hoàn toàn chiến thắng tội lỗi và sự chết, mà còn thông ban Thánh Linh sự sống cho con người, qua thành phần tông đồ tiêu biểu vào buổi tối của ngày thứ nhất trong tuần sau khi Người từ trong cõi chết sống lại (x Jn 20:22). Kitô hữu lãnh nhận Chúa Kitô nơi Bánh Thánh Thể là lãnh nhận Thánh Thể Phục Sinh của Người, một Thánh Thể đã hiến mình làm giá chuộc cho nhiều người (x Mt 20:28). Chúa

Kitô lập Bí Tích Thánh Thể trước khi Người tử nạn là để Thánh Thể của Người trở thành quà tặng riêng cho thành phần bạn thân được Người yêu thương đến cùng (x Jn 13:1, 15:13), nhờ đó, về phần mình, Người có thể ở cả trong thân xác tro bụi chết chóc của họ, một thân xác Người sẽ cho sống lại trong ngày sau hết và trở nên vinh hiển như thân xác của Người, và về phần lãnh nhận nhân tin tưởng, họ có thể ở trong Người, như Cha ở trong Người và Người ở trong Cha, "cho tất cả được hiệp nhất nên một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha" (Jn 17:21).

Lên Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)

Cầu Nguyện:

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lãng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải" - "Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin

kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

Mầu Nhiệm Mân Côi thứ 5

«Thần khí mới tác sinh, xác thịt thì không ích gì»

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

⁶⁰ Nghe rồi, trong các môn đồ của Ngài có nhiều người nói: "Lời chi mà sống sượng thế! Ai nào có thể nghe nổi?"

⁶¹ Nơi mình Ngài, Đức Yêsu biết môn đồ Ngài kêu ca về điều ấy, thì Ngài nói với họ: "Điều ấy làm cho các ngươi gai chướng ư? ⁶² Vậy nếu các ngươi trông thấy Con Người lên nơi Ngài đã có trước...? ⁶³ Thần khí mới tác sinh, xác thịt thì không ích gì. Lời Ta đã nói với các ngươi là Thần khí và là sự sống. ⁶⁴ Nhưng trong các ngươi có những kẻ không tin". Vì chung từ đầu, Đức Yêsu đã biết ai là những kẻ không tin và ai là kẻ sẽ nộp Ngài. ⁶⁵ Và Ngài nói: "Vì thế, Ta đã bảo các ngươi: không ai có thể đến với Ta, trừ phi là đã được Cha ban cho". ⁶⁶ Từ đó, nhiều môn đồ của Ngài đã rút lui, và không còn đi theo Ngài nữa.

⁶⁷ Vậy Đức Yêsu bảo nhóm Mười hai: "Cả các ngươi nữa, các ngươi không muốn bỏ về sao?" ⁶⁸ Simôn Phêrô đáp lại Ngài: "Lạy Ngài, chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai?". Ngài có những lời đem đến sự sống đời đời. ⁶⁹ Và chúng tôi đã tin cùng nhận biết: Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa".

⁷⁰ Đức Yêsu nói với họ: "Không phải là Ta đã chọn các người tất cả là Mười hai sao? Vậy mà một trong các người lại là qui sứ!" ⁷¹ Ngài muốn nói về Yuđa, con của Simôn Iscariôt, Vì y sẽ nộp Ngài, y là một người trong nhóm Mười hai.

Suy Niệm:

Chính vì Chúa Giêsu là Bánh Bời Trời, Bánh Hằng Sống mà ai không có đức tin không thể nào chấp nhận được, thậm chí là thành phần môn đệ của Người ngày xưa ngay khi Người còn sống với họ, hưởng chi thành phần môn đệ mang danh Kitô hữu đang sống trong một thời đại khoa học thực nghiệm. Phải chăng chính vì không tin tưởng và thiết tha với Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn mạch và là tột đỉnh của mọi hoạt động Giáo Hội, mà nhiều linh mục đã bỏ đi không còn tiếp tục sống đời thánh chức, hay bằng những hành động phá giới, nhất là hành động lạm dụng tình dục trẻ em? Phải chăng vì đức tin trở nên yếu kém đối với Bánh Thánh Thể, một Bánh Thánh được làm nên bởi những hạt lúa miến gieo xuống đất mang thân phận mục nát đi để sinh nhiều bông hạt (x Jn 12:24), mà thành phần Kitô hữu nói chung và Công Giáo nói riêng đã tỏ ra khinh thường khổ chế, sống buông thả theo bản tính tự nhiên của mình? Phải chăng vì đức mến đối với Chúa Giêsu Thánh Thể là Bí Tích yêu thương hiệp nhất không còn tha thiết nữa, mà chung xã hội loài người và riêng gia đình Kitô hữu mỗi ngày một băng hoại trong mờ văn hóa sự chết?

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,
10 Kinh Kính Mừng,
1 Kinh Sáng Danh (đứng)

Cầu Nguyện:

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sắp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lỗi lầm, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải" - "Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

Tantum Ergo



Tan - tum er - go Sa - cra - men - tum Ve - ne - re - mur
Ge - ni to - ri, Ge - ni - to - que Laus et ju - bi
cer - nu - i: Et an - ti - quum do - cu - men - tum No - vo
la - ti - o, Sa - lus, ho - nor, vir - tus quo - que Sit et
ce - dat ri - tu - i: Prae - stet fi - des sup - ple - men - tum
be - ne - dic - ti - o: Pro - ce - den - ti ab u - tro que
Sen - su - um de - fec - tu - i. A - men. A - men. A - men.
Com - par sit lau - da - ti - o.

Xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại

Chung: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon

Linh mục Chủ Sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời

Chung: Amen

ĐỀN TẠ THÁNH TÂM

*“Tâm hồn Thầy buồn sâu đến chết được.
Các con hãy ở đây và canh thức với Thầy...
Các con không thể thức với Thầy một giờ hay sao?
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kéo sa chước cám dỗ.
Tâm thần thì linh hoạt nhưng bản chất lại yếu nhược”*
(Mathêu 26:38, 40-41)

Cử Hành

- 1- Thánh ca tôn thờ
- 2- Âm thầm chiêm ngắm Thiên Chúa là Tình Yêu
- 3- Chuỗi Kinh Thương Xót
(*Phúc Âm theo bản dịch Cha Nguyễn Thế Thuấn, CSsR*).
- 4- Thánh ca thống hối
- 5- Tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể
- 6- Hát Đây Nhiệm Tích
- 7- Phép Lành Thánh Thể
(*các mục 6 và 7 khi nào có Phép Lành Thánh Thể*)

Quy Bên Cung Thánh

Lời: HOÀNG KHÁNH
Nhạc: KIM LONG



ĐK. Quy bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu
thánh, tình yêu Chúa kiên trung bền



Chúa, Lời kinh thánh lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội
vững. Ngàn muôn thế hệ, cùng chung



nhớ. Vượt qua năm... tiếng hát ca tôn thờ. ___



1. Lệ sầu rưng rưng, ngược nhìn lên Cha, tiếng
2. Một chiều xưa kia, khắp đôi Can - vê máu
3. Đường đời gai chông, cát bụi mênh mông, sức



lòng thao thức. Chúa oi đủ thương đừng
hồng nhan Chúa. Thế nhân tội nhớ được
hèn kinh hãi. Chúng con cậy trông lòng



mình xét bao tội tình. ___
ân xá trong tình Cha. ___
thương Chúa như đại dương. ___

Chuỗi Kinh Thương Xót

Chuỗi Thương Xót Chục thứ 1

"Con chiên lạc"

Phúc Âm theo Thánh Luca:

¹ Các người thu thuế, cùng những kẻ tội lỗi hết thầy thường lui tới bên Ngài để nghe lời Ngài. ² Và Biệt phái kêu trách. Họ nói: "Ông ấy tiếp đón quân tội lỗi và cùng ăn với chúng". ³ Ngài mới nói cùng họ ví dụ này, rằng:

⁴ "Ai trong các ông, giả sử có trăm con chiên và lạc mất một con, há người ấy lại không bỏ chín mươi chín con ngay nơi hoang vắng, mà ruổi theo con chiên lạc, cho đến khi tìm ra con chiên lạc đó ư? ⁵ Tìm được rồi, há người ấy lại không mừng rỡ, quàng nó trên vai mình, ⁶ và về đến nhà, lại không gọi cả bạn bè hàng xóm, mà phân phô với họ thế này sao: Bà con hãy chia vui với tôi, tôi may đã tìm thấy con chiên lạc của tôi!?" ⁷ Tôi bảo các ông: Cũng vậy, trên trời sẽ có vui mừng vì một người tội lỗi hối cải, hơn là vì chín mươi chín người công chính, những kẻ không cần phải ăn năn!"

Suy Niệm:

Thiên Chúa Hóa Công dù bị nguyên tội xúc phạm chẳng những đã thông cảm, mà còn hiện thực cao vọng của con người ‘muốn nên như Thiên Chúa’ ngay từ ban đầu nữa, khi Ngài tự động hứa ban cho họ một vị cứu tinh, xuất phát từ chính giòng dõi của họ (x Gen 3:15), Đấng là Lời Nhập Thể, Đấng đã bỏ muôn vàn thần trời tốt lành để đi tìm kiếm con chiên lạc đáng thương của mình là loài người ngây ngô như chiên giữa sói rừng ma quỷ ngay từ ban đầu trên trần gian, cũng chính là Đấng đã vừa kêu gọi họ ‘nên trọn lành như Cha của các con ở trên trời là Đấng trọn lành’ (Mt 5:48), vừa ban cho họ đủ mọi phương cách và phương tiện thiết yếu để nhờ đó họ có thể đạt được tham vọng ban đầu của họ nhưng tự mình họ không thể nào chiếm đạt. Người đã đến với vai trò là một mục tử nhân lành hiến mạng sống mình vì chiên, cho chiên được sự sống và là một sự sống viên mãn (x Jn 10:10). Hình ảnh người mục tử vui mừng vác con chiên lạc trên vai được thể hiện rõ ràng nhất nơi Đấng Cứu Thế vác thập giá cứu chuộc vậy.

Lần Chuỗi:

Xướng: *Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình Máu,/ Linh Hôn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.*

Chung: *Vì cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).*

Chuỗi Thương Xót Chục thứ 2

“Đồng bạc mất”

Phúc Âm theo Thánh Luca:

⁸ “Hay là: Bà nào có mười đồng bạc, nếu rui mất một đồng, há bà ấy lại không chong đèn lên, quét nhà mà tìm moi tìm móc cho kỳ được đó ư? ⁹ Tìm được rồi, há bà ấy lại không gọi cả bạn bè hàng xóm mà phân phô thế này sao: Bà con hãy chia vui với tôi, tôi đã tìm thấy đồng bạc tôi đánh mất!?” ¹⁰ Cũng vậy, tôi bảo các ông: Vui mừng ắt ran lên giữa các thiên thần của Thiên Chúa vì một người tội lỗi hối cải!”

Suy Niệm:

Căn cứ vào đồng tiền Rôma có hình ảnh và huy hiệu của Hoàng Đế Ceasar, Chúa Giêsu, trong câu trả lời thành phần đến gài bẫy Người về việc có nên nộp thuế cho Ceasar hay chẳng, đã khẳng định rằng: ‘Của Ceasar hãy trả về cho Ceasar, nhưng của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa’ (Mt 22:21). Chính vì phẩm vị của con người là những gì mang hình ảnh thần linh và huy hiệu thần linh giống như Thiên Chúa, mà con người phải qui về thần linh và chỉ tìm thấy an nghỉ trong ‘Thiên Chúa là thần linh’ (Jn 4:24), Đấng duy nhất có thể thỏa đáng tất cả mọi khát vọng sâu xa chân thiện mỹ của con người. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, nơi hai nguyên tố, con người, đã làm lu mờ đi hình ảnh thần

linh của mình, bằng việc tự động muốn nên bằng Thiên Chúa theo ý riêng mình, cũng như đã bị ma quỷ bôi bẩn hình ảnh thần linh này, bằng những lời gian trá của hắn được họ sẵn sàng chấp nhận tuân hành. Việc con người làm lu mờ hình ảnh thần linh của mình, và bị ma quỷ bôi bẩn hình ảnh thần linh nơi mình, chẳng khác gì như họ đã làm mất đi cái giá trị siêu việt của mình, cái phẩm giá thần linh được làm con cái Thiên Chúa của mình là những gì chỉ thấy nơi duy Người Nữ Hoàn Thai Vô Nhiễm, người đàn bà đã tìm lại được đồng bạc bị thất lạc nơi ơn cứu độ của Con Mình.

Lần Chuỗi:

Xướng: *Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình Máu,/ Linh Hôn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.*

Chung: *Vì cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).*

Chuỗi Thương Xót Chục thứ 3

“Người cha đã chia gia tài cho các con”

Phúc Âm theo Thánh Luca:

¹¹ Ngài còn nói: "Người kia có hai đứa con. ¹² Con thứ nói với cha: 'Thưa cha, xin ban cho con phần gia sản thuộc về con!' Vậy người cha đã phân chia của cải cho

chúng nó. ¹³ Không mấy ngày sau, con thú thâu góp tất cả vốn liếng mà chạy đi phương xa. Và ở đó, nó sống trác táng đã phá tan sản nghiệp”.

¹⁴ "Khi nó tiêu sạch cả rồi, thì khắp miền đó, lại xảy ra nạn đói kém khủng khiếp và nó bắt đầu lâm phải túng thiếu. ¹⁵ Nó đi sống bám nhờ một người dân trong vùng ấy; và người này sai nó ra đồng chăn heo. ¹⁶ Nó ước gì có thể lấy muông muông heo ăn mà thốn cho đầy bụng, mà cũng chẳng có ai mà bố thí cho nó. ¹⁷ Hồi tâm lại, nó nói: Biết bao nhiêu người làm công cho cha tôi có dư thừa bánh ăn, còn tôi thì phải chết đói ở đây! ¹⁸ Thôi dậy! tôi sẽ về cùng cha tôi, tôi sẽ nói với người: ‘Thưa cha, con đã trót phạm tội nghịch với trời và trước mặt cha; ¹⁹ con không còn đáng gọi là con cha nữa, xin xử với con như một người làm công của cha thôi’.

Suy Niệm:

Thiên Chúa đã thực hiện việc chia gia tài của mình bằng Bí Tích Rửa Tội, làm cho ‘những ai tin vào phúc âm mà lãnh nhận sẽ được cứu rỗi’ (Mk 16:16), tức là được hiệp thông thần linh với Ngài, được nên con cái thừa nhận của Ngài (x Gal 4:4), được ở trong Nhà của Người là Tình Yêu Nhân Hậu của Ngài đối với họ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, gia tài thần linh Kitô hữu được Thiên Chúa ban cho nơi Phép Rửa là ‘quyền được làm con cái Thiên Chúa’ (Jn 1:12) này, vẫn có thể bị mất đi bởi cuộc sống phung phá của Kitô hữu với những trọng tội họ phạm, những trọng tội họ phạm đến ‘Thiên

Chúa' chân thật duy nhất, bằng việc tôn thờ ngẫu tượng của họ, coi tạo vật hơn Ngài, và phạm đến 'cha' là Vị đã sinh ra họ và yêu thương họ, phạm bằng những hành động phản bội và vô ơn bội nghĩa của họ đối với Ngài. Thế nhưng, Ngài chẳng những đã nhưng không ban cho họ gia tài thần linh họ không xứng đáng lãnh nhận, mà còn biến dữ thành lành cho họ, ở chỗ, để cho họ phải rơi vào tình trạng tận cùng đau thương nhục nhã do chính tội lỗi của họ gây ra cho họ, nhờ đó họ mới có thể mở mắt ra để thấy được rằng một khi sống không có Thiên Chúa, sống xa Cha của mình, bỏ Ngài mà đi, họ chỉ gặp toàn là bất hạnh và bất an, họ chỉ đi đến chỗ tự hủy diệt mình, cho đến khi họ dứt khoát quay trở về với Đấng là nguồn hạnh phúc chân thật duy nhất và là Đấng có thể làm thỏa đáng tất cả mọi khát vọng vĩnh phúc của họ.

Lần Chuỗi:

Xương: Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình Máu,/ Linh Hôn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.

Chung: Vì cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).

Chuỗi Thương Xót Chục thứ 4

“Con ta đã chết được hoàn sinh”

Phúc Âm theo Thánh Luca:

²⁰ “Và nó đã chỗi dậy mà về cùng cha nó. Nó còn ở đằng xa, thì cha nó đã thấy nó, và ông chạnh lòng thương: chạy lại, ông bá lấy cổ nó mà hôn lấy hôn đê.” ²¹ Người con mới nói với ông: ‘Thưa cha, con đã trót phạm tội nghịch với Trời và trước mặt cha, con không còn đáng gọi là con cha nữa!’ ²² Nhưng cha nó đã nói cùng tôi tớ: ‘Mau mau! đem áo thượng hạng mà mặc cho nó, hãy xỏ nhẫn vào tay nó, và giày vào chân nó; ²³ rồi đem con bò tơ nầy mà hạ đi! ta phải ăn khao mới được, ²⁴ Vì nầy con ta đây: nó đã chết mà lại hoàn sinh, đã mất đi mà lại tìm thấy được’. Và người ta mở tiệc ăn khao’.

Suy Niệm:

Trong dụ ngôn này, người con tìm về với cha chứ cha không đi tìm con, dù có yêu con đến thế nào chẳng nữa. Bởi vì, trong dụ ngôn con chiên lạc và đồng bạc mất trước đó, Vị “Thiên Chúa là tình yêu” (1Jn 4:8,16), qua Con Ngài là Lời Nhập Thể Vượt Qua cũng như nhờ Người Mẹ của Con mình, Ngài đã đi tìm kiếm và đã thực sự cứu vớt những gì đã hư trầm (xem Lk 19:10) là loài người sa đọa, với một bản tính bị băng hoại bởi lây nhiễm nguyên tội. Đó là lý do, nhờ đã được cứu độ bởi Chúa Giêsu Kitô cùng với Người Mẹ đồng công cứu chuộc của Người, con người mới bắt đầu được thừa hưởng gia tài thần linh nơi Bí Tích Rửa Tội. Ở đây, sau khi phung phá gia tài thần linh của mình bằng những tội trọng, Kitô hữu hối nhân quả thực, qua Bí Tích Hòa

Giải, đã được phục hồi tất cả những gì đã bị mất đi bởi trọng tội trước đó, chẳng những chính Thánh Sùng là quyền làm con Thiên Chúa mà còn các nhân đức và công nghiệp họ lập được với tư cách là con cái của Thiên Chúa. Và cũng nhờ Bí Tích Hòa Giải này, họ được tái tham dự Bàn Tiệc Thánh, nơi việc hiệp lễ, việc được rước lấy Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô, một thần lương làm cho họ no thỏa Thánh Linh, chứ không phải như thú của ăn của loài heo tiêu biểu cho những gì là xác thịt mà họ thêm khát cũng không được thưởng thức trong giai đoạn họ ở trong vực thẳm khổn cùng bất hạnh của mình trước đó.

Lên Chuỗi:

Xướng: *Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình Máu,/ Linh Hôn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.*

Chung: *Vì cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).*

Chuỗi Thương Xót Chục thứ 5

«Tất cả của cha đều là của con»

Phúc Âm theo Thánh Luca:

²⁵ “Nhưng con cả của ông thì ở ngoài đồng. Thoạt khi nó vừa lại gần nhà, thì nghe có đàn ca múa hát. ²⁶ Chàng

gọi một tên đầy tớ lại mà dò hỏi xem có gì thế. ²⁷ Tên đầy tớ nói với chàng: ‘Ấy em cậu vừa về đó, và cha cậu đã cho hạ bò tơ nầy, vì cậu đã được lại con an lành mạnh khỏe’. ²⁸ Chàng liền nổi giận và không thèm vào nhà. Cha chàng phải ra dỗ chàng. ²⁹ Chàng đáp lại mà nói với cha: ‘Này đã bao nhiêu năm trời, tôi làm cho ông, cũng chưa hề lướt lệnh ông; thế mà có bao giờ ông cho tôi được một con dê con để ăn mừng với chúng bạn. ³⁰ Còn khi thằng con ông này đã ngốn xong cả sản nghiệp của ông với đàn đĩ mà về, thì ông lại hạ bò tơ nầy mừng nó’.

³¹ “Cha chàng mới nói: ‘Này con! con hằng ở luôn với cha, thì tất cả của cải cha đều là của con. ³² Nhưng phải ăn khao mà mừng chớ, vì em con đó, nó đã chết mà lại sống, đã mất đi mà lại tìm thấy được’”.

Suy Niệm:

Đúng là xa cha thì phung phá nhưng gần cha lại hoang đàng. Ở chỗ, trong khi người con phung phá bỏ nhà ra đi lại là người hiểu cha mình hơn ai hết, thậm chí hơn cả người anh luôn ở gần cha, bởi đó người con xa cha này đã dám tin tưởng trở về với cha và quả đã được cha chờ đón hết sức thương yêu và trân quý ngoài lòng mong ước của nó, trong khi người anh không hề làm trái lệnh cha tí nào, không hề bỏ cha mà đi, luôn ở cùng nhà với cha, nhưng lại chẳng hiểu cha gì hết, đến độ, tưởng mình chỉ là người ở ké trong nhà cha, tương tự như thành phần làm thuê cho cha, làm gì cũng cần phải được tưởng thưởng và trả công tương xứng, chứ

không phải là con, không phải là người chắc chắn sẽ được thừa kế gia nghiệp của cha, vì không coi ‘tất cả của cha là của con’ như lòng mong ước và ý định của người cha, và như quyền bẩm sinh của một người làm con. Chính vì có một tâm trạng không thực sự hiệp thông với cha của mình như thế mà người con hàng gần cha ấy đã cảm thấy ghen tị với người em phung phá của mình khi nó được cha tiếp nhận một cách trọng thể, và đã tỏ thái độ uất hận với cha, không muốn ở với cha nữa. Thái độ của người con gần cha tỏ ra với người em xa cha trở về cho thấy người con gần cha này quá là xa cha hơn còn là người em phung phá nữa. Người con gần cha mà lại xa cha hơn ai hết và hơn bao giờ hết này là thành phần được Chúa Giêsu huấn dụ rằng: “Hãy đi mà học ý nghĩa của những lời này ‘Tôi cần tình thương chứ không phải hy tế. Tôi đến để kêu gọi các tội nhân chứ không phải thành phần tự cho mình là công chính’” (Mt 9:12-13).

Lên Chuỗi:

Xướng: *Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Mình Máu,/ Linh Hôn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.*

Chung: *Vì cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).*

Con Nay Trở Về

HÙNG LÂN



1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở
2. Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh. Con nay trở
3. Con không trở về, cùng nhiều nghi lễ ngênh ngang. Con không trở



về, lòng sầu thống hối khôn người. Muốn khóc cho
về, về đường chính lý quang minh. Có tuổi nhân
về, lòng còn rối rối hoang mang. Quyết chí ăn



một niềm tin, đã trót đôi phen ngã nghiêng. Bước chân hoang
sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn ứa. Lúa thơm trăm
năn chứa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối. Thấp hương chân



đàng nay bến yêu thương tình đáp tình. ĐK. Ngài là Thiên
mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa.
thành, đây trái tim con tận hiến Ngài.



Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên



con không khi nào mặc con thoái hư, vì là bụi



đất con phải vương tục lụy yếu đuối, dẫn con trên đường



lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời.

Đây Nhiệm Tích

KIM LONG



1. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý. Nào chúng
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán



ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn
dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phước quyền



xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới
uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát



đây. ĐK. Ta hãy lấy đức tin bù lại (i),
hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu,



nếu giác quan không cảm thấy gì.
khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A - MEN.

Xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại

Chung: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon

Linh mục Chủ Sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. **Chung:** Amen

CÁC KINH NGUYỆN CHẦU

Chúc Tụng Lòng Thương Xót Chúa

(Nhật Ký 948-951. Cha linh hồn của chị Faustina là Sopocko đã điều chỉnh một số lời kinh cầu này và thêm vào một số lời kinh cầu của riêng ngài nữa, như ngài đã nói đến trong Thư ngày 14/5/1972. Mở đầu Kinh Cầu này là câu: “Hỡi linh hồn ngọc vạc, xin hãy đọc những nhận thức về Lòng Thương Xót Chúa sau đây để cảm thấy tin tưởng hơn”).

- Lòng Thương Xót Chúa tuôn tràn ra từ lòng Chúa Cha - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là màu nhiệm khôn thấu - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là mạch nguồn vọt ra từ màu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa khôn dò đối với trí khôn nhân loại hay thần thiêng - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là nguồn xuất phát tất cả sự sống và phúc hạnh - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa tốt đẹp hơn cả các tầng trời - *Con tin nơi Chúa*

- Lòng thương Xót Chúa là mạch nguồn của các phép lạ và những kỳ công - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa bao bọc toàn thể vũ trụ - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa hạ giáng xuống trần gian nơi Bản Thân Lỗi Nhập Thể - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa tuôn trào từ Trái Tim Chúa Giêsu bị thương rộng mở - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Chúa được ủ ấp nơi Trái Tim Chúa Giêsu cho chúng con, nhất là cho các tội nhân - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc thiết lập Bánh Thánh - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc thành lập Hội Thánh - *Con tin nơi Chúa.*
- Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi Bí Tích Thánh Tẩy - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc chúng con được công chính hóa nhờ Chúa Giêsu Kitô - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa hộ tống chúng con suốt cả cuộc đời - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa bao bọc chúng con nhất là trong giờ lâm tử - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa ban cho chúng con sự sống bất diệt - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa hỗ trợ chúng con từng giây phút trong cuộc đời - *Con tin nơi Chúa*

- Lòng Thương Xót Chúa che chở chúng con khỏi lửa hỏa ngục - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa ở nơi việc hoán cải các tội nhân cứng lòng - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa làm Thần Trời sùng sốt, Thánh Nhân ngỡ ngàng - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa khôn dò trong tất cả mọi màu nhiệm về Thiên Chúa - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa nâng chúng con lên trên hết mọi thứ bất hạnh - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là nguồn hạnh phúc và hoan lạc của chúng con - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa ở chỗ kêu gọi chúng con từ hư vô ra hiện hữu - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa bao gồm tất cả mọi công cuộc do Ngài thực hiện - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là vinh hiển của tất cả mọi công việc Ngài làm - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là nơi tất cả chúng con được chìm đắm - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là nỗi nhẹ nhàng êm ái cho những tâm hồn sầu đau - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là niềm hy vọng duy nhất của những linh hồn thất vọng - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là chốn nghỉ ngơi cho các tâm hồn, là an bình trong lúc lo âu sợ hãi - *Con tin nơi Chúa*
- Lòng Thương Xót Chúa là niềm hân hoan và nổi ngất ngây của những linh hồn thánh hảo - *Con tin nơi Chúa*

- Lòng Thương Xót Chúa phần khích lòng cậy trông khi chẳng còn biết hy vọng vào đâu - *Con tin nơi Chúa*

Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu là Đấng có lòng Xót Thương vô hạn và đầy những cảm thương khôn lường, xin hãy nhân ái đoái đến chúng con và gia tăng Lòng Thương Xót Chúa nơi chúng con, để trong những lúc gian nan khốn khó, chúng con không cảm thấy thất vọng và bị ngã lòng, nhưng hết lòng tin tưởng phó mình cho thánh ý Chúa là Tình Yêu và là chính Tình Thương.

Ôi Lòng Thương Xót Chúa khôn lường và vô cùng bất tận, ai có thể tôn tụng và tôn thờ Chúa cho xứng đáng đây? Ôi ưu phẩm tối cao của Thiên Chúa toàn năng, Chúa là niềm hy vọng ngọt ngào cho con người tội lỗi.

Hỡi các vì tinh tú, địa cầu và đại dương, hãy hợp nhau lại thành một bản thánh ca mà đồng thanh tri ân sốt mến hát khen Lòng Thương Xót Chúa khôn thấu.

Nguyện Cầu Lòng Thương Xót Chúa

(*Thánh Faustina - Nhật Ký 163, Tuần Phòng năm 1937*)

- Ôi Ba Ngôi Chí Thánh! Bao nhiêu lần con hít thở, bao nhiêu lần tim con rung nhịp, bao nhiêu lần máu con rộn ràng trong cơ thể của con thì con ngàn lần muốn tôn vinh tình thương của Chúa.

- Ôi Chúa, con muốn được hoàn toàn biến đổi thành tình thương của Chúa và trở thành phản ảnh sống động của Chúa. Chớ gì ưu phẩm thần linh cao cả nhất trong các ưu phẩm, ưu phẩm tình thương khôn lường của Chúa xuyên qua tâm can và linh hồn của con sang anh chị em của con.
- Ôi Chúa, xin hãy giúp con để mắt con biết xót thương, nhờ đó, con không bao giờ ngờ vực hay phán đoán theo bề ngoài, nhưng biết nhìn thấy những gì là mỹ miều nơi tâm hồn của anh chị em con và ra tay cứu trợ họ. Xin hãy giúp con để tai con biết xót thương, nhờ đó, con nghe thấy được các nhu cầu của anh chị em con, và không tỏ ra dửng dưng lạnh lùng trước những đốn đau và than van của họ.
- Ôi Chúa, xin hãy giúp con, để lưỡi con biết xót thương, nhờ đó, con không bao giờ nói tiêu cực về anh chị em con, mà là những lời ủi an và tha thứ.
- Ôi Chúa, xin hãy giúp con để tay con biết xót thương và đầy những việc thiện, nhờ đó, con chỉ biết làm lành cho anh chị em con, và nhận lấy cho mình những việc làm khó khăn và vất vả hơn. Xin hãy giúp con, để chân con biết xót thương, nhờ đó con biết mau mắn hỗ trợ anh chị em con, thắng vượt cái mệt mỏi và buồn chán của con. Việc nghỉ ngơi thực sự của con là ở chỗ phục vụ anh chị em con.
- Ôi Chúa, xin hãy giúp con để tim con biết xót thương, nhờ đó, chính con có thể cảm thấy được tất cả mọi khổ đau của anh chị em con. Lòng con sẽ không tìm nương tựa nơi bất cứ một người nào. Con sẽ tỏ ra chân thành

ngay cả với những ai con biết rằng sẽ lạm dụng lòng tốt của con. Và con sẽ nép chặt mình trong tấm cung của Trái Tim hết sức nhân hậu Chúa Giêsu. Con sẽ âm thầm chịu đựng khổ đau của con. Ôi Chúa, xin tình thương của Chúa hãy nương tựa nơi con.

Chính Chúa truyền cho con phải thực thi ba cấp độ xót thương. Cấp thứ nhất là tác hành xót thương, bất cứ là tác hành nào. Cấp thứ hai là ngôn từ xót thương – nếu con không thể thi hành được việc xót thương, con sẽ hỗ trợ bằng những lời lẽ của con. Cấp thứ ba là cầu nguyện – nếu con không thể tỏ tình thương bằng việc làm hay bằng lời nói, con vẫn luôn có thể làm như thế bằng việc nguyện cầu. Việc nguyện cầu của con thậm chí còn vươn tới cả những nơi con không thể nào vươn tới được về thể lý.

Ôi Giêsu của con ơi, xin hãy biến đổi con thành Bản Thân Chúa, vì Chúa có thể làm được tất cả mọi sự.

Cảm Nguyện Bánh Thánh Tình Thương

(Thánh Faustina - Nhật Ký, 356)

- Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa giao ước của tình thương của Thiên Chúa đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

- Ôi Bánh Thánh, Bánh chứa đựng Minh Máu Chúa Giêsu như chứng cớ của một tình thương vô cùng đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.
- Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa sự sống trường sinh và tình thương vô cùng, được dồi dào ban phát cho chúng con, nhất là các tội nhân đáng thương.
- Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa tình thương của Cha, Con và Thánh Thần đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.
- Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa mạch nước sự sống xuất phát từ tình thương vô cùng đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.
- Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa ngọn lửa của tình yêu tinh tuyền nhất tỏa ra từ từ cung lòng của Cha Hằng Hữu, như từ vực thẳm của tình thương vô cùng đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.
- Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa phương dược cho tất cả mọi thứ bệnh hoạn của chúng con, xuất phát từ tình thương vô cùng, như từ một suối nguồn, đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.
- Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa mối hiệp nhất giữa Thiên Chúa và chúng con nhờ tình thương vô cùng của Ngài đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.
- Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa tất cả những cảm thức của Trái Tim dịu ngọt nhất Chúa Giêsu đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

- Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong tất cả mọi khổ đau và những gian nan khốn khó của cuộc đời.
- Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa tối tăm và bão tố trong ngoài.
- Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong cuộc đời và trong giờ lâm tử.
- Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa những gian nan khốn khó và ngập tràn thất vọng.
- Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa những sai lầm và phản trắc.
- Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa tình trạng tối tăm và vô thần đang lan tràn trái đất.
- Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong lòng trông mong và nỗi đôn đau sẽ không ai hiểu được.
- Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong cảnh vất vả cực nhọc và nhạt nhẽo buồn tẻ hằng ngày.
- Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trước cảnh tàn rụi của những gì chúng con hy vọng và nỗ lực.
- Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa những tàn phá của địch thù cùng những nỗ lực của hòa ngục.

- Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi gánh nặng đã quá sức của con và con thấy rằng những nỗ lực của con đều trở thành vô hiệu.
- Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi bão tố làm tâm can của con chao đảo và tinh thần hãi hùng của con cảm thấy thất vọng.
- Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi tim con cảm thấy hoảng sợ và nguy vong ám ảnh trí khôn con.
- Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi hết mọi sự âm mưu chống lại con và linh hồn con cảm thấy chẳng còn hy vọng gì.
- Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi mắt con bắt đầu trở nên mờ nhạt trước tất cả mọi sự trần thế, và lần đầu tiên tâm thần của con thấy được những thế giới vô hình.
- Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi những việc con làm trở thành quá sức của con và gian nan khốn khó trở thành thân phận hằng ngày của con.
- Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi con cảm thấy việc thực hành nhân đức trở nên khó khăn và bản tính tự nhiên của con tiến đến chỗ phản loạn.
- Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi con trở thành mục tiêu cho những cơn thù hằn.
- Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi những vất vả khổ cực và các nỗ lực của con bị người khác phán đoán sai lạc.
- Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi những phán quyết của Chúa sẽ vang lên về con; bấy giờ con sẽ tin vào đại dương của tình thương Chúa.



**Chân Phước Phanxicô,
Một trong 3 Thiếu Nhi Fatima
chuyên tâm an ủi “Chúa Giêsu Ẩn Thân”
bằng Chuỗi Kinh Mân Côi luôn cầm trong tay,
như cùng Mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan Chúa.**

CÁC BÀI SUY NIỆM

THÁNH THỂ

*Chúa Giêsu với nữ tu Josepha
về The Way of Divine Love
(Đường Lối Yêu Thương của Thiên Chúa)
đoạn The Secrets of the Passion: the Cenacle
(Các Bí Mật về Cuộc Khổ Nạn: Nhà Tiệc Ly)
18-28/2/1923*

Thánh Thể với Việc Rửa Chân

Giờ đây Cha sẽ bắt đầu tỏ cho con biết những tâm tưởng tràn đầy lòng Cha, khi Cha rửa chân cho các môn đệ của Cha

Hãy chú ý đến sự kiện cả 12 người họp lại đầy đủ, không trừ một ai: Gioan môn đệ yêu dấu ở đó, cả Giuđa là môn đệ chẳng bao lâu sau nộp Cha cho các thù địch. Cha sẽ nói cho con biết lý do tại sao Cha mong muốn tất cả các môn đệ quây quần với nhau như thế, và tại sao Cha lại bắt đầu bằng việc rửa chân cho họ như vậy.

Cha tụ họp tất cả họ lại là bởi vì đã đến lúc Giáo Hội của Cha phải được tỏ ra cho thế giới biết, và cũng bởi vì tất cả chiên phải có một Chủ Chăn duy nhất.

Đó cũng là ý định của Cha muốn tỏ cho các linh hồn thấy rằng, Cha không bao giờ từ chối ân sủng cho ngay cả những người lầm lỗi nặng nề, hoặc phân họ ra khỏi các người lành được Cha yêu thương ưu ái. Cha gìn giữ tất cả trong Trái Tim Cha, để tất cả có thể nhận được sự trợ giúp cần thiết, tùy trạng thái tâm hồn của họ...

Thế nhưng, Cha đau buồn là dường nào khi thấy, qua con người của Giuđa, người môn đệ bất hạnh của Cha, một đám đông những kẻ, cho dù thường được tụ tập dưới chân Cha và được tẩy rửa bởi Máu Cha, vẫn cứ theo nhau hư đi đời đời.

Cha muốn những người này hiểu rằng, không phải vì tình trạng ở trong tội lỗi đã làm cho họ lìa xa Cha. Họ không bao giờ được nghĩ rằng họ vô phương cứu chữa, hay cũng không bao giờ được nghĩ rằng họ đã đời đời làm mất đi tình yêu hơn một lần dành cho họ. Hỡi các linh hồn đáng thương, Thiên Chúa, Đấng đã đổ hết Máu mình vì các con, không có những cảm nhận về các con như vậy đâu!

Tất cả các con hãy đến với Cha, đừng sợ, vì Cha yêu thương tất cả các con... Cha sẽ rửa các con trong Máu Cha và các con sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Tất cả những xúc

phạm của các con sẽ bị chìm vào trong những thứ nước mà chính Cha sẽ rửa cho các con, không gì có thể tách lìa tình yêu của Trái Tim Cha dành cho các con.

Cha sẽ nói cho con biết những lý do Cha rửa chân cho các tông đồ của Cha trước Bữa Tiệc Ly.

Trước hết, là vì Cha muốn dạy cho các linh hồn biết họ phải tinh tuyền là đường nào để rước lấy Cha khi Hiệp Lễ.

Cha cũng muốn nhắc lại cho những ai bất hạnh phạm tội là, họ có thể lấy lại tình trạng vô tội của họ qua Bí Tích Sám Hối.

Cha rửa chân cho các tông đồ của Cha bằng chính bàn tay của Cha, để các người hiến thân cho công cuộc tông đồ có thể theo gương Cha mà đối xử với các tội nhân cũng như với các linh hồn khác được ủy thác cho họ coi sóc một cách hiền lành và khiêm nhượng,

Cha thắt mình bằng một tấm vải trắng để nhắc nhở họ là các tông đồ cần phải ràng buộc mình bằng bỏ mình và hãm mình, nếu họ muốn gây ảnh hưởng trên các linh hồn...

Cha còn muốn dạy họ biết là đức ái hỗ tương luôn sẵn sàng tha lỗi cho nhau, che đậy lỗi lầm của nhau, chữa lỗi cho nhau, và không bao giờ làm lộ lỗi lầm của nhau.

Sau hết, nước mà Cha đổ trên chân của các tông đồ là biểu hiệu lòng nhiệt thành nung nấu trong Trái Tim Cha đối với phần rỗi của thế gian.

Giờ Cứu Chuộc đã điểm. Trái Tim Cha không còn chế ngự được tình yêu đối với nhân loại được nữa, hay có thể chịu được tâm tình bỏ họ lại vất vưởng mồ côi.

Bởi thế, để chứng tỏ tình yêu thiết tha của Cha đối với họ, cũng để luôn luôn ở lại với họ cho đến tận cùng thời gian, Cha quyết định trở thành lương thực của họ, sức nâng đỡ của họ, sự sống của họ, tất cả mọi sự của họ. Cha cần tỏ cho tất cả các linh hồn biết những cảm tình ưu ái mà Trái Tim Cha đây ứ dâng lên trong Bữa Tiệc Ly, khi Cha thiết lập Bí Tích Thánh Thể...

Chúa Giêsu Thánh Thể: Ước Vọng

Ánh mắt của Cha xuyên qua các thời đại, Cha đã nhìn thấy một số lớn rước lấy Mình Máu của Cha, và tất cả kẻ lãnh nhận được công hiệu của Mình Máu Cha..., biết bao nhiêu con tim mà Cha đã nhìn thấy, nhờ được giao tiếp với Mình Máu Cha, mà nở ra đức trinh khiết!... và còn bao nhiêu những người khác mà Mình Máu Cha làm bùng lên những công cuộc bác ái và lòng hăng say!... Bao nhiêu linh hồn tử đạo mà Cha đã thấy được... Bao nhiêu linh hồn bị yếu nhược vì tội lỗi và sức ép của đam mê đã lấy

lại được lòng trung tín và phục hồi được nghị lực tâm linh của mình, nhờ nhận lãnh Bánh của người hùng!...

Ai có thể diễn tả được những xúc cảm dồn ngập tràn đầy Linh Hồn Cha? Vui sướng, yêu thương, dịu ngọt... thế mà, than ôi, cả đắng cay sâu khổ nữa.

Cha muốn nói cho họ biết về những đòn đau nhức nhối tràn ngập Trái Tim Cha trong Bữa Tiệc Ly. Nếu Cha hết sức sung sướng khi nghĩ đến tất cả những người mà Cha trở thành Thân Nghĩa và Linh Dưỡng cho họ, đến tất cả những người vây quanh Cha cho đến tận cùng thời gian, để tôn thờ, phụng tạ và mến yêu Cha..., cũng không làm Cha giảm bớt đòn đau đối với nhiều người bỏ Cha tro trọi một mình, trong nhà tạm của Cha, và đối với người không tin ngay cả việc hiện diện của Cha nữa.

Biết bao nhiêu cõi lòng bị ô uế bởi tội lỗi mà Cha lại không phải vào..., và việc tục hoá Minh Máu Cha như thế thường trở nên án phạt đời đời cho họ biết bao...

Những phạm thánh và lăng nhục cùng tất cả những thù ghét vô danh phạm đến Cha diễn qua trước mắt Cha..., những ngày giờ cô đơn đằng đẵng, đêm cũng như ngày, mà Cha lui thui một mình trên các bàn thờ..., còn một số đông không chịu nghe theo những lời kêu nài của Trái Tim Cha.

Chính vì tình yêu đối với các linh hồn đã giữ Cha làm một Tù Nhân trong Bí Tích Thánh. Cha ở đó, để tất cả có thể đến mà tìm kiếm ủi an cần thiết, trong sự dịu dàng tuyệt vời nhất của những Tấm Lòng, Tấm Lòng tuyệt vời nhất trong các Người Cha, Tấm Lòng trung tín nhất trong các Thân Hữu, Đấng không bao giờ ruồng bỏ họ.

Thánh Thể là một sáng tạo của Tình Yêu... Thế mà, ít biết bao các linh hồn đáp lại một tình yêu ban mình và tự hiến vì họ này!

Cha sống ở giữa các tội nhân để Cha có thể là sự sống của họ, là thầy thuốc của họ và là phương dược chữa trị các bệnh tật do bản tính băng hoại mà ra. Mà ngược lại, họ đã ruồng bỏ Cha, nhục mạ Cha và khinh dể Cha!...

Hỡi những tội nhân đáng thương khốn nạn, đừng bỏ Cha mà đi... Đêm cũng như ngày, Cha trông ngóng các con trong nhà tạm. Cha sẽ không trách móc các con đâu... Cha sẽ không ném vào mặt các con tội lỗi của các con đâu... Trái lại, Cha sẽ rửa chúng trong Máu Cha và trong các Thương Tích của Cha. Không việc gì mà phải sợ..., hãy đến với Cha... Chỉ cần các con biết được rằng Cha thiết tha yêu thương các con là chừng nào.

Còn các con, hỡi những linh hồn yêu dấu, sao các con lại thờ ơ và lãnh đạm như thế? ... Cha chẳng nhẽ lại không biết đến những việc chăm sóc cho gia đình..., để ý đến nhà cửa..., và những đòi hỏi theo chức phận trong cuộc

sống..., làm các con phải liên tục chú tâm đến chúng hay sao?... Thế nhưng, các con không thể nào dành lấy một ít phút để đến tỏ bày lòng quyến luyến và biết ơn của các con hay sao? Đừng để mình bị cuốn hút vào những chăm chút lòng thông và vô bổ mà không còn một chốc lát nào để viếng thăm và nhận lấy Tù Nhân của tình yêu!...

Nếu các con yếu đau hay bệnh nạn, các con có tìm giờ đến gặp bác sĩ để chữa trị cho mình không?... Vậy hãy đến với Đấng có thể ban cho linh hồn các con, cả sức mạnh lẫn sức khỏe, và bố thí tình yêu cho Tù Nhân Thần Linh đang ngong ngóng các con, van xin các con và mong gặp các con ở bên cạnh Người.

Đó là những cảm tình của Cha khi Cha sửa soạn lập Bí Tích Thánh, thế nhưng, Cha vẫn chưa nói cho con biết điều mà Cha cảm thấy về tâm tưởng của những linh hồn Cha tuyển chọn; các tu sĩ của Cha, các linh mục của Cha...

Chúa Giêsu Thánh Thể: Mãn Nguyện

Khi Cha sắp thiết lập Phép Thánh Thể, Cha đã thấy một số đông những linh hồn đặc ân mong được dưỡng nuôi bằng Mình Máu Cha' trong họ một số muốn tìm thấy ở đó phương dược chữa trị những thiếu sót của họ, một số khác tìm thấy ngọn lửa thiêu đốt những bất toàn của họ... Đồng thời, Cha cũng đã nhìn thấy họ tụ tập chung quanh

Cha, như một khu vườn mà từng thứ làm cho Cha vui riêng với những hương hoa của họ...

Như mặt trời sống động, Thánh Thể của Cha ban sự sống cho họ, và sưởi ấm những cõi lòng lạnh lẽo của họ. Cha đến tìm ủi an nơi những linh hồn này, tìm ẩn náu nơi những linh hồn kia, nghỉ ngơi nơi những linh hồn khác. Nếu tất cả các linh hồn dễ thương này biết được họ có thể dễ dàng an ủi Cha, che chở Cha và ru nghỉ cho Cha là Thiên Chúa của họ là chừng nào.

Chính Thiên Chúa yêu thương vô cùng này, sau khi giải thoát các con khỏi tội lỗi, đã ban cho các con một ơn gọi khôn sánh, và đã mầu nhiệm lôi kéo các con vào trong khu vườn hoan lạc kín đáo của Người. Vị Thiên Chúa là Đấng Cứu Tinh của các con đã biến mình thành Lang Quân của các con.

Thế rồi, chính Người dưỡng nuôi các con bằng Nhục Thể vô tì tích của Người, và làm giảm cơn khát của các con bằng Máu của Người. Nếu các con yếu đau, Người sẽ là thầy thuốc của các con; hãy đến với Người, Người sẽ chữa lành các con. Nếu các con lạnh lẽo, hãy đến với Người, Người sẽ sưởi ấm các con. Nơi Người, các con sẽ tìm thấy nghỉ ngơi và hạnh phúc, vậy đừng bỏ Người đi lang thang, vì Người là sự sống, và khi Người xin các con an ủi Người, đừng từ chối Người làm cho Người buồn...

Than ôi, buồn khổ biết bao khi thấy rất nhiều người nhận được các ơn cao quý nhất lại trở nên nguyên cố làm Thánh Tâm Cha đau đớn! Cha không luôn luôn vẫn thế hay sao? ... Cha có thay đổi gì không?... Không, tình yêu của Cha, vẫn dịu dàng và chí thiết, không đổi thay, sẽ kéo dài cho đến tận cùng thời gian.

Nếu các con bất xứng, Cha thừa biết rồi; nhưng không phải vì thế mà Cha bỏ các con mà đi đâu. Ngược lại, Cha nóng lòng trông mong các con đến với Cha, để Cha có thể chẳng những làm voi đi những gánh nặng của các con, mà còn ban cho các con nhiều hồng ân nữa.

Nếu Cha xin các con tình yêu, thì các con đừng từ chối tình yêu. Thật quá dễ dàng để yêu chính Tình Yêu.

Nếu Cha cần xin con những điều đất đỏ, hãy biết rằng, Cha cũng sẽ ban cho các con tất cả ân sủng và sức mạnh cần thiết để các con thắng được bản thân mình.

Cha hy vọng tìm thấy nơi các con niềm ủi an, do đó mà Cha đã chọn các con. Hãy mở toang linh hồn các con ra cho Cha, và nếu các con nhận thức được mình chẳng có gì xứng với Cha, thì hãy lấy lòng khiêm nhượng và tin tưởng mà thưa cùng Cha: Lạy Chúa, Chúa biết cả những bông hoa và các trái cây của khu vườn của con..., xin hãy đến để dạy cho con biết cái con có thể trồng làm hài lòng Chúa nhất. Với người nào thân thưa với Cha như vậy, và thật lòng muốn chứng tỏ tình yêu của mình, thì Cha đáp

lại: Con yêu dấu, nếu đó là ước muốn của con, hãy chịu khó để Cha trồng chúng cho con..., hãy để Cha đào sỏi trong khu vườn của con..., hãy để Cha làm sạch đất cho hết những gốc rễ cứng cõi làm cản trở khu vườn mà con không có sức để nhổ chúng lên... Cha có thể sẽ xin các con phải từ bỏ một số những thị hiếu, hay hy sinh một cái gì đó ở tính nết của các con, như thực hiện một tác động đức ái, nhẫn nại hay từ mình nào đó..., hay có thể chứng tỏ tình yêu của các con bằng lòng nhiệt thành, đức tuân phục hay từ bỏ' tất cả những việc như vậy giúp làm cho mảnh đất linh hồn của các con nên màu mỡ, để linh hồn các con có thể trở sinh những bông hoa và trái cây Cha tìm kiếm: việc tự chế của các con sẽ mang lại ánh sáng cho tội nhân..., đức kiên nhẫn bình thản của các con trước những sự chọc giận sẽ chữa lành những vết thương đổ xuống trên Cha, sẽ đền bù xúc phạm của họ và xóa đi lầm lỗi của họ..., nhịn nhục, thậm chí vui tươi chấp nhận bị lên án, sẽ mang lại cho tội nhân kiên căng mù quáng ơn sủng chiếu soi linh hồn họ và lòng can đảm để hạ mình xin lỗi.

Tất cả điều này Cha sẽ làm cho các con, nếu các con để Cha được tự do. Rồi linh hồn các con sẽ bùng nở muôn hoa cách nhanh chóng, và các con sẽ là niềm an ủi của Trái Tim Cha.

Phải, hỡi con yêu dấu, ngay cả những sa ngã của các con cũng an ủi Cha. Đừng thất đảm, vì tác động khiêm nhượng này phát sinh bởi lỗi lầm của các con an ủi Cha,

còn hơn là nếu con không sa ngã. Hãy can đảm lên, vững tiến và để cho Cha huấn luyện các con.

Tất cả những sự này đến với Cha khi Cha thiết lập Bí Tích Thánh, và Trái Tim Cha hùng hực ước muốn trở nên của nuôi chỉ cho những linh hồn này mà thôi. Nếu Cha lập cư giữa loài người, thì không phải chỉ để sống giữa những người trọn lành, nhưng còn để dắt dìu kẻ yếu đuối và nâng đỡ kẻ thấp hèn. Cha sẽ làm cho họ lớn lên và mạnh mẽ. Những đứt khoát tốt lành của họ sẽ là sự ủi an của Cha, và Cha sẽ nghỉ ngơi nơi sự mỏng dòn của họ...

Thế nhưng, trong số những linh hồn tuyển chọn lại không có những người sẽ ập xuống trên Cha sâu khổ hay sao?... Vì mọi người trong họ sẽ kiên trung hết hay sao?... Tiếng kêu ai oán phát ra từ Trái Tim Cha là ở chỗ này... Cha muốn các linh hồn nghe thấy nó.

Chúa Giêsu Thánh Thể: Nhức Nhối

Về nỗi đau đớn của Trái Tim Cha, khi Trái Tim Cha bị ngọn lửa thiêu đốt thôi thúc Cha chế tạo ra một kỳ công của tình yêu, đó là Phép Thánh Thể. Trong khi Cha nhìn thấy nhiều linh hồn muốn dinh dưỡng nhờ Bánh bởi trời này, Cha cũng không thể nào tránh thấy được sự lạnh nhạt mà nhiều linh hồn khác..., các linh hồn tận hiến..., các linh mục..., sẽ gây thương tích cho Cha trong Bí Tích này. Có những người trở nên nguội lạnh..., dần dần theo thói

quen..., còn tệ hơn cả thói quen..., đến độ ê chề mỗi mệ, từ từ quay ra hăm hăm dò dò... Tuy vậy, cả đêm trường Cha vẫn trông, vẫn đợi linh hồn đó trong nhà tạm..., thiết tha mong mỗi linh hồn đến để rước lấy Cha..., để tâm sự với Cha với tất cả tín căn của một hồn thể..., kể cho Cha nghe những buồn phiền, cám dỗ, khổ đau của mình..., xin Cha khuyến dụ và ân sủng cần thiết cho mình hay cho những người khác... Có thể trong gia đình, hay tùy thuộc vào linh hồn này, còn có những linh hồn ở xa Cha đang gặp nguy hiểm thì sao?... Cha nói với linh hồn rằng: "Hãy đến, chúng ta hoàn toàn tự do bàn bạc mọi vấn đề... Cần quan tâm đến các tội nhân... Hãy dâng mình để làm việc đền tạ... Hãy hứa với Cha ít là, ngày hôm nay con không để cho Cha lẻ loi một mình..., rồi để ý xem Trái Tim Cha cần an ủi có xin con điều gì khác nữa không..." Đó là điều Cha hy vọng linh hồn này cũng như nhiều linh hồn khác làm cho Cha... Thế mà, khi linh hồn rước lấy Cha khi Hiệp Lễ, linh hồn chẳng nói với Cha một lời nào..., linh hồn lo ra, mệ mỏi hay bất cần..., tất cả tâm trí của linh hồn bị chi phối bởi các việc cần phải làm..., bởi gia đình phải chăm lo..., bởi bạn bè thân quen..., hay có thể bởi lo âu về sức khỏe của mình..., linh hồn không biết nói với Cha điều gì cả..., lạnh nhạt, buồn tẻ..., mong cho thời gian qua đi... Con rước lấy Cha như thế đó, Ôi linh hồn Cha tuyển chọn và trông ngóng với tất cả một tình yêu không thể nén chờ cả một đêm trường thao thức?

Phải, Cha thiết tha mong mỗi linh hồn đến với Cha, để Cha có thể nghỉ ngơi nơi linh hồn, và chia sẻ với linh hồn

những lo âu toan tính... Cha đã sửa soạn sẵn sàng những ơn mới cho linh hồn, song linh hồn lại không thèm chúng..., linh hồn không có gì cần xin Cha, cả lời nhắn nhủ hay sức mạnh..., linh hồn chỉ tự phàn nàn bản thân chứ không nói gì nhiều với Cha... Như thế là linh hồn đến với Cha chỉ theo thói quen, làm cho xong chuyện về hình thức, hay có lẽ vì làm thế cũng chẳng phạm trọng tội gì. Thế nhưng, không vì yêu mến hay vì khao khát chân tình muốn được kết hợp chặt chẽ với Cha đã thúc đẩy linh hồn đến với Cha. Than ôi, linh hồn đó không có một tình yêu tế nhị mà Cha mong muốn. Còn các linh mục ư?... Ai có thể diễn tả được tất cả những gì Cha mong muốn nơi mỗi một vị linh mục của Cha. Các linh mục được ban cho quyền năng riêng của Cha để có thể tha tội. Chính Cha vâng theo lời của các linh mục khi các ngài triệu Cha từ trời xuống đất. Cha hoàn toàn phó mình trong bàn tay các ngài; các ngài có thể đặt Cha trong nhà tạm hay trao Cha cho tín hữu khi Hiệp Lễ. Các linh mục nói được là các bố thí viên của Cha.

Cha trao phó cho mỗi một vị linh mục những linh hồn các ngài có thể dẫn dắt họ vào con đường nhân đức, bằng việc giảng dạy, linh hướng, trên tất cả là bằng mẫu gương của các ngài.

Các linh mục đã đáp lại ra sao?... Các linh mục có hoàn thành sứ mạng của Tình Yêu hay không?... Vị thừa tác viên của Cha ấy, trên bàn thờ hôm nay, sẽ phú dâng lên Cha những linh hồn thuộc trọng trách của mình chẳng?...

Ngài có van xin Cha hay không: sức mạnh cần thiết để thi hành thừa tác vụ thánh trong sự thánh thiện..., lòng nhiệt thành cho việc cứu rỗi các linh hồn..., đức can đảm trong việc hy tế bản thân hôm nay hơn ngày hôm qua...? Ngài có dâng cho Cha tất cả tình yêu mà Cha mong ước..., và Cha có thể hoàn toàn tin tưởng vào ngài, như vào một người môn đệ yêu dấu thân tình của Cha hay không?... Ôi, Trái Tim Cha buồn khổ biết bao, khi buộc lòng phải nói rằng: "Thế gian đả thương Cha ở các bàn tay của Cha, và các bàn chân của Cha, còn xỉ nhục cả dung nhan Cha nữa... Các linh hồn tuyển chọn của Cha và các linh hồn tu sĩ tận hiến của Cha, các linh mục của Cha, lại xâu xé đâm chọc Trái Tim Cha... Biết bao nhiêu vị linh mục, sau khi ban cho nhiều linh hồn ân sủng, thì chính các ngài lại ở trong tình trạng tội lỗi!... Biết bao vị linh mục dâng Thánh Lễ trong tình trạng như vậy..., rước lấy Cha trong tình trạng như vậy..., sống và chết trong tình trạng như vậy!...

Giờ đây, các con biết được điều làm Cha quặn thắt trong Bữa Tiệc Ly, là khi Cha thấy trong số Mười Hai người tông đồ bất trung đầu tiên của Cha, và theo sau người tông đồ này, còn rất nhiều người nữa, qua các giọng đòi thế hệ.

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Chúa Giêsu với chị Thánh Faustina
(về 5 hạng linh hồn Người kêu gọi đến với Người)
Nhật Ký 1485-1490

Thánh Tâm với Linh Hồn Tội Nhân

Chúa Giêsu: Ôi linh hồn tội nhân, đừng sợ Đấng Cứu Thế của con. Việc đầu tiên Cha làm là đến với con, vì Cha biết rằng con không thể nào tự động nâng mình lên cùng Cha được. Con nhỏ ơi, đừng trốn chạy Cha của mình; hãy mở lòng mình ra nói chuyện với Thiên Chúa tình thương của con, Đấng muốn nói lên những lời thứ tha và đổ tràn ơn của Người xuống trên con. Cha yêu dấu linh hồn con là chùng nào! Cha đã in tên tuổi của con trên bàn tay Cha. con đã được khắc như một vết thương sâu đậm trong Trái Tim Cha.

Linh hồn: Lạy Chúa, con nghe tiếng Chúa gọi con rồi bỏ con đường tội lỗi, song con không đủ sức lực cũng không đủ can đảm để làm điều này.

Chúa Giêsu: Cha là sức mạnh của con, Cha sẽ giúp con đương đầu.

Linh hồn: Lạy Chúa, vì con nhận thức được sự thiện hảo của Chúa nên con cảm thấy sợ Chúa.

Chúa Giêsu: Con nhỏ của Cha ơi, con lại sợ Thiên Chúa của tình thương à? Sự thiện hảo của Cha không cản trở Cha xót thương. Này nhé, vì con mà Cha đã thiết lập ngay tòa tình thương trên dương thế, đó là nhà tạm, và từ ngay tòa này Cha ước mong nhập vào lòng con. Chung quanh Cha đâu có hộ vệ hay lính gác. Con có thể đến với Cha bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào. Cha muốn nói với con và Cha mong muốn ban ơn cho con.

Linh hồn: Lạy Chúa, con không tin là Chúa sẽ tha thứ tội lỗi vô số của con; cảnh khốn nạn của con làm con run sợ.

Chúa Giêsu: Tình thương của Cha còn lớn hơn cả tội lỗi của con và của cả thế gian nữa. Ai có thể đo lường được chiều kích lòng nhân lành của Cha? Vì con mà Cha đã từ trời xuống thế; vì con mà Cha đã để mình bị đóng đinh trên cây thập giá; vì con mà Cha đã để cho Thánh Tâm Cha bị lưỡi đồng đâm thấu qua, nhờ đó mở rộng nguồn mạch tình thương cho con. Vậy nên con hãy tin tưởng mà đến kín lấy các ân sủng từ nguồn mạch này. Cha không bao giờ xua đuổi một cõi lòng thống hối ăn năn. Cảnh khốn nạn của con đã biến mất tiêu tan trong vực sâu thăm thẳm của tình thương Cha. Đừng viện cớ với Cha là con lầm lỗi. Con sẽ làm Cha vui sướng khi con trao cho Cha

tất cả những trở ngại và khổ tâm của con. Cha sẽ chỗi dậy và sống lại để sống cùng con. Cha sẽ chỗi dậy và sống lại để sống cùng con. Cha sẽ chỗi dậy và sống lại để sống cùng con.

Linh hồn: Ôi Chúa, Chúa đã thắng được trái tim chai đá của con bằng lòng nhân lành của Chúa. Tin tưởng và tự hạ, con tiến đến với tòa tình thương của Chúa, nơi mà chính Chúa sẽ giải tội cho con qua vị đại diện Chúa. Ôi Chúa, con cảm thấy ân sủng của Chúa và bình an của Chúa tràn ngập linh hồn nghèo khổ của con. Ôi Chúa, con cảm thấy ngập ngụa tình thương Chúa. Chúa thứ tha cho con hơn cả lòng con mong ước và trí con suy tưởng. Lòng nhân lành của Chúa vượt trên mọi ước mong của con. Nên, giờ đây, đây lòng biết ơn đối với biết bao ân sủng Chúa, con xin mời Chúa đến với lòng con. Con lang thang như một đứa con nhỏ lạc loài đi hoang, mà Chúa vẫn không thôi là Cha con. Xin tăng thêm tình thương Chúa đối với con, vì Chúa thấy con yếu đuối là chừng nào.

Chúa Giêsu: Con nhỏ ơi, đừng nói đến nỗi khổ cùng của con nữa; nó đã được quên đi rồi. Hãy lắng nghe đây, hỏi con nhỏ của Cha, về điều mà Cha muốn nói với con. Con hãy xích lại gần những thương tích của Cha, và hãy kín lấy từ Nguồn Mạch Sự Sống này bất cứ những gì lòng con mong ước. Hãy uống thỏa thuê Mạch Nguồn Sự Sống ấy, và con sẽ không bị kiệt sức trong cuộc hành trình của con. Con hãy nhìn vào

những ánh quang chói lọi của tình thương Cha, mà đừng sợ những kẻ thù đối với phần rỗi của con. Con hãy tôn vinh tình thương của Cha.

Thánh Tâm với Linh Hồn Tuyệt Vọng

Chúa Giêsu: Ôi linh hồn bị chói với trong tâm tối, đừng nản lòng. Mọi sự chưa mất cả đâu con. Hãy đến mà phó mình cho Vị Thiên Chúa của con, Đấng là tình yêu và là lòng thương xót.

- Trước tiếng gọi này, linh hồn vẫn như điếc không nghe thấy gì cả, thu mình trong bóng tối tăm.

Chúa Giêsu (kêu gọi một lần nữa): Con nhỏ ơi, hãy lắng nghe tiếng nói của Người Cha xót thương con đây.

- Từ linh hồn vọng lên một lời đáp lại: "Với tôi chẳng có tình thương nào hết", rồi linh hồn càng chìm sâu trong tâm tối, một nỗi thất vọng như ném trước cái mùi vị hoả ngục, và làm cho linh hồn không thể xích lại gần Thiên Chúa nữa.

Chúa Giêsu kêu gọi linh hồn lần thứ ba, nhưng linh hồn vẫn giả điếc làm ngo, cứng cõi và tuyệt vọng. Thế rồi tình thương Thiên Chúa một mình bắt đầu đánh động linh hồn, không cần phần cộng tác của linh hồn, Thiên Chúa

ban cho linh hồn ân huệ cuối cùng. Nếu cả ân huệ cuối cùng này cũng bị phủ phàng phủ nhận. Thiên Chúa sẽ để mặc linh hồn tự chọn lấy cho mình số phận đời đời của linh hồn. Ân huệ cuối cùng này xuất phát từ Trái Tim xót thương của Chúa Giêsu ban cho linh hồn một ánh sáng đặc biệt, nhờ đó, linh hồn khởi sự hiểu được nỗ lực của Thiên Chúa, song việc cải hối còn tùy ở ý muốn riêng của linh hồn. Phần linh hồn, nếu biết được đây là ân huệ cuối cùng mà tỏ ra nhúc nhích một chút thiện chí thôi thì tình thương của Thiên Chúa sẽ hoàn tất những gì còn lại. Tình thương toàn năng của Cha sẽ chủ động ở đó. Phúc cho linh hồn biết lợi dụng ân huệ này.

Chúa Giêsu: Trái Tim Cha hoan hỉ biết bao khi con trở về với Cha. Vì con yếu đuối, nên Cha ẵm lấy con trong hai cánh tay của Cha, mà mang con về nhà Cha của Cha.

Linh hồn (như bừng tỉnh, run run hỏi): Có thể nào tình thương vẫn còn dành cho tôi hay sao?

Chúa Giêsu: Còn chứ con, hỏi con của Cha. Con được quyền đặc biệt đòi hỏi tình thương của Cha. Con hãy để tình thương của Cha tác động trong linh hồn khốn nạn của con; con hãy để những tia sáng của ân sủng xâm nhập vào linh hồn con; những tia sáng mang lại rạng ngời, ấm cúng và sự sống.

Linh hồn: Thế nhưng, tôi rất lo sợ khi nghĩ đến tội lỗi của tôi, nỗi lo sợ kinh khủng này khiến tôi nghi ngờ cả lòng nhân lành của Chúa.

Chúa Giêsu: Con nhỏ của Cha ơi, tất cả mọi tội lỗi của con đã không làm cho Trái Tim Cha bị tổn thương đớn đau, cho bằng việc con hiện đang thiếu lòng tin tưởng vào lúc này đây. Tình yêu và lòng thương xót của Cha đã cố gắng biết bao, mà con vẫn còn ngờ vực được lòng nhân lành của Cha hay sao.

Linh hồn: Ôi Chúa, xin ra tay cứu lấy con vì con đang nguy ngập. Xin Chúa hãy là Đấng Cứu Tinh của con. Ôi Chúa, con không thể nói gì hơn; cõi lòng thảm thương của con đây nát tan, nhưng Chúa, Ôi Chúa...

Không để cho linh hồn nói hết lời, Chúa Giêsu đã nâng linh hồn dậy cho khỏi mặt đất, từ thăm sâu khốn nạn của linh hồn, Người đưa linh hồn vào trong những lỗ hổng của Trái Tim Người, nơi mà lập tức tất cả mọi tội lỗi của linh hồn bị tan biến, bị những ngọn lửa tình yêu thiêu rụi.

Chúa Giêsu: Linh hồn ơi, đây là tất cả những báu vật của Trái Tim Cha. Ở đây con tha hồ mà chiếm lấy mọi thứ con cần thiết.

Linh hồn: Ôi Chúa, ơn của Chúa làm cho con bị chìm ngập. Con cảm giác thấy rằng có một sự sống mới đã thấm nhập trong con, song trên hết mọi sự, con cảm thấy được tình yêu của Chúa ở trong lòng của con. Thế là đủ

cho con rồi. Ôi Chúa, con sẽ tôn vinh tình thương toàn năng của Chúa đến muôn muôn đời. Được lòng lành Chúa phấn khích, con xin dâng cho Chúa tất cả mọi khổ sầu của cõi lòng con.

Chúa Giêsu: Con Cha ơi, con hãy nói cho Cha nghe tất cả mọi sự, đừng giấu Cha một điều gì cả, vì Trái Tim yêu thương của Cha, Trái Tim của một Bạn Thân Nhất của con, đang lắng nghe con đây.

Linh hồn: Ôi Chúa, giờ đây con thấy được tất cả mọi vô ơn bội nghĩa của con và lòng lành của Chúa. Chúa đã theo đuổi con bằng ơn Chúa, trong khi con đã làm hư mất hồng ân của Chúa. Con thấy rằng con đáng phải chịu sa xuống đáy hoả ngục, vì con đã khinh khi phụ rẫy các ơn của Chúa.

Chúa Giêsu (ngắt lời linh hồn): Đừng để cho nỗi khốn nạn của con chiếm đoạt con, con còn quá yếu để nói về nó, mà hãy gắn chặt mắt vào Trái Tim đầy nhân ái của Cha, để được ngập tràn những cảm xúc của Cha. Con hãy gắng hiền lành và khiêm nhượng; xót thương kẻ khác như Cha thương xót con; khi thấy mình sút giảm sức mạnh, con hãy đến với mạch nguồn tình thương để tăng cường cho linh hồn mình, con sẽ không bị kiệt quệ trong cuộc lữ hành của con.

Linh hồn: Giờ đây con hiểu được tình thương của Chúa, một tình thương bảo vệ con, và như một vì tinh tú chiếu

rạng, dẫn đưa con về nhà của Cha con, khi gìn giữ con khỏi những kinh hoàng của hỏa ngục mà con đáng chịu, không phải chỉ một lần, mà là muôn ngàn lần. Ôi Chúa, cho dù là côi đòi đòi đi nữa cũng không thể nào đủ để cho con xứng đáng dâng lời chúc tụng tình thương vô hạn của Chúa cũng như tấm lòng xót thương của Chúa đã giành cho con.

Thánh Tâm với Linh Hồn Đau Khổ

Chúa Giêsu: Linh hồn đáng thương ơi, Cha thấy con đau khổ nhiều lắm, đến nỗi không còn đủ sức để mà tâm sự với Cha. Bởi vậy, con hãy để Cha nói với con. Cho dù các đau khổ của con có thật là to lớn đi nữa, con cũng đừng nản lòng hay đành chịu thất vọng. Thế nhưng, con nhỏ ơi, con hãy nói cho Cha biết ai đã dám làm tổn thương đến trái tim con? Con hãy nói cho Cha biết mọi sự, hãy chân tình tiếp xúc với Cha, bộc lộ tất cả những vết thương của lòng con cho Cha hay. Cha sẽ chữa lành chúng, và khổ đau của con sẽ trở thành nguồn ơn thánh hoá.

Linh hồn: Lạy Chúa, các đau khổ của con thật lớn và nhiều, kéo dài đã quá lâu, đến nỗi, con hết chịu nổi rồi.

Chúa Giêsu: Con nhỏ của Cha ơi, con đừng có nhụt chí. Cha biết con tin vào Cha vô hạn; Cha biết con ý thức được lòng nhân lành và thương xót của Cha. Cha con mình hãy

nói chuyện với nhau rõ ràng hơn về đủ mọi thứ chuyện đã thật sự làm cho con phải nặng lòng.

Linh hồn: Có rất nhiều điều khác nhau con không biết phải nói điều nào trước điều nào sau, và phải diễn tả những điều con muốn nói ra như thế nào cả.

Chúa Giêsu: Con hãy cứ đơn thành mà nói với Cha, như bạn bè nói chuyện với nhau. Vậy, hỏi con, con hãy cho Cha biết cái gì đã làm cản trở con tiến tới trên con đường thánh thiện vậy?

Linh hồn: Sức khỏe yếu kém đã kéo ghì con lại trên con đường nên thánh. Con không thể hoàn tất các phận sự của con. Con thừa thãi như chiếc xe một bánh chở đồ dư. Con không thể ăn chay hay hãm mình đền tội một chút nào cả, như các thánh đã làm. Hơn thế nữa, không ai chịu tin là con bị yếu đau, phần xác đã khổ sở con lại thêm khổ tâm nữa, và con thường bị khinh miệt. Lạy Chúa Giêsu, trong những hoàn cảnh như vậy có ai mà nên thánh được không?

Chúa Giêsu: Đúng đấy con nhỏ của Cha à, tất cả những sự ấy đều là những khổ đau. Thế nhưng, đâu còn con đường nào khác để lên trời, ngoại trừ con đường thập giá. Cha là người đầu tiên đã đi con đường này. Con phải biết, đó là con đường ngắn ngủi nhất và chắc chắn nhất.

Linh hồn: Lạy Chúa, con còn có một ngãng trở khác nữa trên con đường nên thánh. Đó là, bởi vì con trung thành với Chúa mà con phải chịu bắt bớ và chịu nhiều cay cực.

Chúa Giêsu: Chính vì con không thuộc về thế gian này mà thế gian thù ghét con. Thế gian trước hết đã thù ghét Cha. Bắt bớ là dấu chứng tỏ con đang trung thành theo gót chân của Cha.

Linh hồn: Lạy Chúa, con cũng cảm thấy nản vì cả các bề trên cũng như vị giải tội của con không hiểu được những thử thách nội tâm của con. Tối tăm như mây mù bao phủ tâm trí con. Con tiến làm sao được đây? Tất cả những sự này làm cho con nhụt cả chí cố gắng để mà nên thánh cao hơn.

Chúa Giêsu: Chà, lần này con nói cho Cha biết đến một vấn đề rắc rối rồi đấy con à. Cha đã cảm nhận được nỗi đớn đau là chừng nào khi không được thông cảm, nhất là bởi những người mà mình yêu quý và hết sức cởi mở. Thế nhưng, con chỉ cần biết điều này là đủ, đó là, Cha hiểu được tất cả những rắc rối và khổ tâm của con. Cha hài lòng về đức tin sâu xa mà con, bất chấp mọi sự, đã đặt nơi các vị đại diện của Cha. Kinh nghiệm từ điều này cho thấy là, không ai hiểu hết được linh hồn, điều đó ở ngoài khả năng loài người.

Bởi thế, Cha mới lưu lại trên thế gian để an ủi cõi lòng xót xa của con, và để tăng sức cho linh hồn con, nhờ đó, con

mới không ngã gục trên đường đời. Con nói rằng tâm trí con bị che mù bởi một bóng tối dày đặc. Ấy thế, vào những lúc như vậy, tại sao con lại không đến với Cha là ánh sáng, một ánh sáng trong chốc lát có thể tuôn đổ vào linh hồn con kiến thức về sự thánh thiện, còn hay hơn cả sách vở nữa? Không có một vị giải tội nào có thể chỉ dẫn và soi sáng cho linh hồn được như thế. Con cũng nên biết rằng, thứ tối tăm mà con vừa mới than phiền đó, Cha đã chịu trước con ở Vườn Cây Dầu, khi linh hồn của Cha bị đọa đầy trong một cơn phiền não chết đi được. Cha đang cho con thông phần vào những khổ đau đó, bởi vì, tình Cha yêu con cách riêng, và bởi vì, Cha muốn nhắm đến mức độ thánh thiện cao mà Cha dự định cho con ở trên trời. Một linh hồn đau khổ gần gũi với linh hồn Cha nhất.

Linh hồn: Còn một điều nữa, lạy Chúa. Con phải làm gì khi con bị người ta lãng quên và ruồng bỏ, nhất là lại bị như thế bởi những vị mà con có quyền tin tưởng trong những lúc hết sức cần thiết như thế này đây?

Chúa Giêsu: Con nhỏ của Cha ơi, con hãy dứt khoát đừng bao giờ cậy dựa vào người đời.

Con hãy phó thác bản thân mình cho ý muốn của Cha mà thưa rằng "Không phải là ý con muốn, song là theo ý Cha muốn, Ôi Thiên Chúa, xin hãy thực hiện ý muốn của Chúa nơi con". Những lời này, được thốt lên từ tận đáy lòng mình, có thể nâng một linh hồn lên tới đỉnh thánh thiện trong một thời gian ngắn. Cha thích thú ở nơi một

linh hồn như vậy. Một linh hồn như thế làm Cha được vinh danh. Một linh hồn như thế tỏa hương thơm nhân đức thiên đình. Nhưng con hãy hiểu rằng, sức mạnh mà con có được để chịu đựng các khổ đau là nhờ việc con thường xuyên Hiệp Lễ. Bởi thế, hãy năng tiến đến với mạch nguồn tình thương này, để dùng lòng tin như đồ chứa đựng mà đến kín mức lấy mọi sự con cần dùng.

Linh hồn: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì lòng nhân lành của Chúa vẫn ở với chúng con trong nơi lưu đây này như Thiên Chúa của tình thương, và chúc lành cho chúng con bằng ánh quang của lòng từ ái Chúa cảm thương. Chính nhờ ánh sáng của tình Chúa thương mà con hiểu được Chúa yêu con là chừng nào.

Thánh Tâm với Linh Hồn Tiến Đức

Chúa Giêsu: Ôi linh hồn hừng khởi nên trọn lành, Cha hài lòng về những nỗ lực của con, nhưng Cha thấy hình như con rất hay buồn nản làm sao ấy? Hãy nói cho Cha biết đi con, con buồn như thế nghĩa là gì và tại sao con lại buồn như vậy?

Linh hồn: Lạy Chúa, sở dĩ con buồn là vì, mặc dù nhiều lần thành tâm dứt khoát, con vẫn cứ sa đi ngã lại lại cùng những lỗi lầm cũ. Con quyết định ban sáng, chiều đến

con đã thấy mình lệch lạc khỏi những quyết định này biết là chừng nào rồi.

Chúa Giêsu: Con ơi, con đã thấy được tự bản thân mình con là gì. Nguyên do những sa ngã của con là vì con cậy dựa quá nhiều vào mình và quá ít vào Cha. Song cũng đừng để điều này phiền hà con nhiều lắm. Con đang giải quyết vấn đề với Thiên Chúa của tình thương, vấn đề khốn khó mà con không thể giải tỏa. Con hãy nhớ rằng, Cha không bị giới hạn vào số lượng những lần thứ tha đâu.

Linh hồn: Vâng, con biết tất cả những điều đó, song những chước cám dỗ dữ dội cứ tấn công con, cộng với một số những ngò vực lẫn lộn được kêu gọi lên trong con, nhất là con bị hết mọi sự làm cho con bị lung lạc và nhụt chí.

Chúa Giêsu: Hỡi con nhỏ của Cha, hãy biết rằng những ngãng trở lớn nhất trên đường thánh thiện là chán nản và lo âu thái quá. Những tâm trạng này sẽ làm cho con mất đi khả năng thực hành nhân đức. Tất cả những chước cám dỗ có vào bè với nhau đi nữa cũng không được làm con xáo trộn bình an nội tâm, dù chỉ trong chốc lát. Dễ bị tổn thương và chán nản là những hoa trái của tự ái. Con không được nản lòng, mà phải cố gắng làm cho tình yêu của Chúa ngự trị thay vào chỗ tự ái của con. Hãy cậy trông, con nhỏ của Cha ơi. Đừng ngã lòng trong việc tìm kiếm ơn tha thứ, vì Cha luôn luôn sẵn lòng tha thứ cho

con. Con càng van xin ơn tha thứ, con càng tôn vinh vinh hiển của Cha.

Linh hồn: Con hiểu được điều gì tốt hơn phải làm, điều gì làm Chúa hài lòng hơn, song con lại phải đương đầu với những trở ngại khi làm như thế.

Chúa Giêsu: Con của Cha ơi, cuộc sống trên mặt đất này thật sự là một cuộc chiến đấu; một cuộc chiến đấu cao cả cho vương quốc của Cha. Nhưng đừng sợ, vì con không đơn thân độc mã đâu. Cha luôn luôn hỗ trợ con, vậy hãy dựa vào Cha mà chiến đấu, đừng sợ gì hết. Con hãy lấy lòng tin làm như một thứ đồ chứa mà kín mức lấy mạch nguồn sự sống cho chính con, cũng như cho các người khác, nhất là cho những trường hợp thiếu tin tưởng vào lòng nhân lành của Cha như thế.

Linh hồn: Ôi Chúa, con cảm thấy trái tim con tràn đầy tình yêu Chúa, và những tia sáng của tình Chúa thương yêu xuyên thấu linh hồn con. Lạy Chúa, vâng lệnh Chúa, con ra đi. Con ra đi để chiếm lấy các linh hồn. Được ơn Chúa nâng đỡ, con sẵn lòng theo Chúa, lạy Chúa, chẳng những lên tới Tabor mà cả lên tới Canvê. Con ước mong dẫn đưa các linh hồn đến với nguồn mạch của tình thương Chúa, để ánh quang của tình thương Chúa có thể phản chiếu nơi tất cả các linh hồn, và nhà của Cha chúng con sẽ đầy ngập các linh hồn. Rồi khi quân thù bắt đầu tấn công con, con sẽ tìm náu ẩn ở đằng sau chiếc thuẫn của tình thương Chúa.

Thánh Tâm với Linh Hồn Trọn Lành

Linh hồn: Lạy Chúa của con và là Thầy của con, con ước ao được tâm sự với Chúa.

Chúa Giêsu: Hãy cứ nói, hỡi con nhỏ yêu dấu của Cha, vì Cha luôn luôn lắng nghe con. Cha đang đợi chờ con. Nào con muốn nói gì đây?

Linh hồn: Chúa ơi, trước hết, hãy cho con được giải bày lòng con ở dưới chân Chúa, bằng việc xúc dầu thơm tri ân về nhiều ơn phúc mà Chúa đã tưới dội xuống trên con; dù có muốn đếm, con cũng không thể nào đếm nổi. Con chỉ nhớ là, đời con không lúc nào con lại không nghiệm thấy được việc Chúa chở che con và lòng lành của Chúa đối với con.

Chúa Giêsu: Những lời của con làm Cha mãn nguyện, và lòng biết ơn của con mở toang ra những kho tàng ân sủng mới. Thế nhưng, con nhỏ của Cha ơi, chúng ta phải đi sâu vào chi tiết hơn về những điều ở trong lòng con. Cha con ta hãy nói chuyện với nhau một cách kín đáo song rõ ràng, như thể hai con tim yêu thương nhau vẫn làm như thế.

Linh hồn: Ôi, lạy Chúa xót thương của con, có những điều bí ẩn trong lòng con, trừ Chúa ra, không ai biết được hay sẽ không bao giờ biết đến, là vì, cho dù con có muốn

tỏ chúng ra đi nữa, cũng không ai hiểu được con. Các vị thừa ủy nhiệm của Chúa biết được một ít, vì con xưng thú với ngài, song ngài chỉ biết chút đỉnh những bí mật này, tùy theo con có thể tỏ ra mà thôi; phần còn lại, Ôi lạy Chúa của con, để dành cho Cha con ta cho đến đời đời! Chúa đã bao bọc con bằng chiếc áo khoác của tình thương Chúa, khi Chúa thứ tha các tội lỗi cho con. Không một lần nào Chúa đã chối từ thứ tha cho con; Chúa luôn luôn thương xót con, ban cho con một sự sống mới của ân sủng. Để tránh khỏi những mập mờ, Chúa đã ký thác con cho việc chăm sóc ưu ái của Giáo Hội Chúa, người mẹ dịu hiền mà, nhân danh Chúa, bảo đảm những chân lý cho con, và coi chừng con cho khỏi bị đi sai đường lạc lối. Nhất là ở trước tòa tình thương của Chúa, linh hồn con gặp được một đại dương các ân huệ, mà đối với các Thiên Thần Sa Phạm, Chúa không ban cho các vị ấy thời gian hối cải, hay kéo dài thời gian xót thương các vị ấy. Ôi lạy Chúa, Chúa đã cung cấp cho con những vị linh mục thánh thiện, để chỉ dẫn con vào một con đường đi vững chắc.

Chúa Giêsu ơi, đời con còn một bí mật nữa, một bí mật thầm kín nhất và thiết tha nhất của lòng con: đó là chính Chúa, khi Chúa đến với lòng con dưới hình bánh. Toàn thể bí mật của việc thánh hóa của con là ở tại chỗ này. Nơi đây, trái tim con được hiệp nhất với Trái Tim Chúa như một cõi lòng. Ngoài ra không còn bí mật nào khác, vì tất cả của Chúa là của con, và tất cả của con là của Chúa. Tình thương của Chúa toàn năng và lạ lùng là như thế.

Tất cả mọi ngôn ngữ của loài người và thần trời có hợp lại cũng không thể tìm thấy những lời lẽ nào xứng hợp đối với mầu nhiệm này của tình yêu và lòng thương xót Chúa.

Khi con chiêm ngưỡng mầu nhiệm này, lòng con lại bị ngậy ngất. Trong lặng lẽ, lạy Chúa, con nói với Chúa mọi sự, vì ngôn ngữ của tình yêu là một thứ tâm vóc của ngôn ngữ không lời' không một động tĩnh nho nhỏ nào trong lòng con lọt khỏi tầm mắt của Chúa. Ôi Chúa, việc biểu dương cao cả của Chúa đã làm nổi lên hơn nữa trong lòng con tình yêu Chúa, đối tượng độc nhất tình yêu của con. Sự sống nên một này biểu lộ cách lặng lẽ dịu dàng, và qua đức nhiệt thành sốt sắng lo cho phần rỗi các linh hồn.

Ôi lạy Chúa dịu ngọt nhất của con, Chúa trông chừng con hằng giây phút, và khi lòng con xao xuyến trong cuộc hành trình, Chúa lại soi dẫn con từng lúc để con biết phải tác hành làm sao cho chính đáng với mỗi một trường hợp. Chính Chúa thường xuyên can thiệp vào việc giải quyết khó khăn. Biết bao lần, bằng ơn soi sáng bất ngờ, Chúa đã cho con biết việc gì làm đẹp lòng Chúa hơn.

Ôi, nhiều trường hợp thứ tha về những điều không ai biết đến thì kể sao cho xiết! Biết bao lần Chúa đã đổ vào linh hồn con lòng can đảm và đức kiên trì để con tiến tới. Chính Chúa đã cất đi những trở ngại trên đường con đi, trực tiếp can thiệp vào các việc người ta làm. Ôi Chúa Giêsu, con nhiệt liệt ước mong các tội nhân cải hối biết là

chừng nào! Chúa biết điều con đang làm cho họ để chiếm lấy họ về cho Chúa. Mỗi khi Chúa bị xúc phạm là con bị thương tích đậm sâu. Con không tiếc sức lực, khỏe mạnh, hay chính sự sống để bảo vệ vương quốc của Chúa. Cho dù các cố gắng của con trên thế gian này vốn không được biết đến, song chúng vẫn không kém giá trị trước nhan Chúa.

Ôi, lạy Chúa Giêsu, con muốn đem các linh hồn đến mạch nguồn tình thương Chúa để kín lấy nước đời sống của sự sống, bằng một thứ đồ chứa của lòng tin tưởng. Linh hồn ao ước tình thương hơn nữa của Thiên Chúa phải tiến đến với Người bằng một lòng tin tưởng lớn lao hơn nếu lòng tin tưởng của linh hồn vô giới hạn, thì tình thương của Thiên Chúa hướng về linh hồn cũng sẽ vô hạn. Ôi lạy Thiên Chúa của con, Đấng biết hết mọi nhịp động của tim con, Người biết con thiết tha mong ước là đường nào cho tất cả mọi con tim đều đập nhịp sống vì Người mà thôi, để mọi linh hồn tôn vinh tình thương vĩ đại của Người.

Chúa Giêsu: Hỡi con nhỏ yêu dấu của Cha, niềm vui của Trái Tim Cha, những lời con nói còn dễ thương và làm thoả lòng Cha hơn cả ca đoàn các thiên thần. Tất cả các bảo vật của Trái Tim Cha đều mở ra cho con. Con hãy chiếm lấy từ Trái Tim này tất cả những thứ con cần, cho chính mình con cũng như cho cả thế giới. Vì tình yêu của con, Cha cầm lại những trừng phạt công thẳng của Cha mà loài người đáng chịu. Một tác động yêu thương thuần

khiết làm Cha hài lòng hơn cả ngàn lời cầu nguyện bất toàn. Chỉ một thủ thi của tình yêu cũng đủ làm tan đi nhiều tội phạm mà kẻ vô thần chụp xuống trên Cha. Tác động nhân đức nhỏ mọn nhất có một giá trị vô hạn trước mắt Cha, vì tình yêu to tát của con dành cho Cha. Cha ngự trị như ở trên thiên đàng nơi linh hồn chỉ biết sống mến yêu Cha. Cha coi chừng nó đêm ngày. Cha tìm thấy hạnh phúc của Cha nơi nó' Cha lắng nghe từng lời yêu cầu của lòng nó' Cha thường đáp ứng trước cả những lần nó yêu sách nữa. Ôi đứa con nhỏ, được Cha dấu yêu đặc biệt, là con người trong mắt Cha, con hãy nghỉ ngơi chốc lát cạnh Trái Tim Cha, và hãy ném hương tình yêu mà con sẽ đòi đòi hoan lạc.

Thế nhưng, con nhỏ ơi, con vẫn chưa về đến quê hương của con' bởi vậy, được ân sủng của Cha tăng sức cho, con hãy đi chiến đấu cho vương quốc của Cha nơi linh hồn nhân loại' con hãy chiến đấu như con của một ông vua' và hãy nhớ rằng, những ngày lưu đày của con sẽ qua mau, cùng với những dịp lập công cho nước trời nữa. Cha mong đợi nơi con, đứa con nhỏ của Cha ơi, một số lớn các linh hồn là thành phần sẽ tôn vinh tình thương của Cha đến muôn muôn đời. Hỡi đứa con nhỏ của Cha ơi, để con có thể đáp ứng lại tiếng gọi của Cha một cách xứng đáng, thì con hãy nhận lấy Cha hằng ngày trong Thánh Thể. Thánh Thể sẽ ban cho con sức mạnh...

HÃY ĐẾN VỚI CHA

hỡi những ai mệt mỏi và nặng nề
Cha sẽ bổ sức cho các con (Mátthê 11:28)



HÃY HỌC CÙNG CHA
vì Cha hiền lành và khiêm nhường trong lòng...
Ách Cha em ái và gánh Cha nhẹ nhàng (Mátthê 11:29)